

# Serie Numeriche Esercizi Svolti Calvino Polito

Right here, we have countless books Serie Numeriche Esercizi Svolti Calvino Polito and collections to check out. We additionally have the funds for variant types and plus type of the books to browse. The all right book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various further sorts of books are readily to hand here.

As this Serie Numeriche Esercizi Svolti Calvino Polito, it ends stirring swine one of the favored ebook Serie Numeriche Esercizi Svolti Calvino Polito collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible books to have.

Vervolging Alessandro Piperno 2012-04-27 Het gezin van de beroemde oncoloog Leo Pontecorvo zit aan de maaltijd wanneer hij zichzelf terugziet op het achtuurjournaal. Hij wordt verdacht van het schrijven van perverse brieven aan het twaalfjarige vriendinnetje van zijn zoon Samuel. Hij sluit zich op in het souterrain, in afwachting van de politie. Leo's leven vertoonde al eerder barsten: hij werd beschuldigd van fraude en corruptie. Nu wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. Er lijkt hem niets anders te resten dan te vluchten voor wat hem het dierbaarst is: zijn familie.

'Groeten en liefs aan allen' Mirjam Pressler 2010 Elke zomer zocht de familie Frank elkaar op in de Zwitserse Alpen. Vanuit heel Europa stroomden verschillende takken van de familie bijeen en ze hadden er heerlijke vakanties. Vanuit deze ongedwongen, zomerse situatie vertelt Mirjam Pressler in dit boek de levensgeschiedenis van een van de gedoemde families van Europa: de familie van Anne Frank. Het verhaal volgt drie lijnen: die van Alice Frank, Annes grootmoeder; van Helene Elias, Annes tante; en van Buddy Elias, de neef van Anne en het laatste nog levende lid van de familie. Aan de hand van deze drie prachtige verhalen komt de geest van deze bijzondere familie, en daarmee die van Anne Frank, tot uiting. Als door een wonder hebben talloze brieven, documenten en foto's van de familie de tand des tijds doorstaan op de zolder van het vakantiehuis van de familie. Onlangs werden ze daar ontdekt. Uit deze sensationele vondst heeft Pressler een even unieke als voorbeeldige geschiedenis van de familie Frank opgesteld, die leest als een fatale familieroman.

Joodse essays / druk 1 Hannah Arendt 2009-03 Verzameling brieven, krantenartikelen, recensies en andere korte geschriften van de joodse politiek filosoof (1906-1975).

De ronde van Italië Dino Buzzati 1990 Voor een dagblad geschreven reportage van de wielerronde van Italië van 1949, waarin de verweving van feiten en fictie een beeld van de tijd en van het leven van de renners oproept.

De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.

Viola en Luce Sara Rattaro 2013-03-28 In het holst van een zwoele lentenacht krijgt Viola, moeder en echtgenote, een telefoontje van haar man Carlo. Ze neemt echter niet op want ze is bij haar minnaar. Als ze s morgens het bericht afl uistert, hoort Viola dat haar dochter in coma ligt. Verteerd door schuldgevoel spoedt ze zich naar het ziekenhuis. De chirurg vertelt dat de zestienjarige Luce drugs heeft gebruikt en ernstig verzwakt is geraakt. Zij kan alleen overleven als ze een levertransplantatie krijgt. Helaas is de lever van Carlo geen match. En dat heeft een reden: al eerder heeft Viola Carlo bedrogen en sindsdien draagt ze een afschuwelijk geheim met zich mee. Maar als ze het geheim nu niet prijsgeeft, zal Luce overlijden. Viola beseft dat ze tot het uiterste moet gaan om haar dochters leven te redden. Viola & Luce is een spannende psychologische roman over geheimen en leugens, over liefde en vergeving, geschreven in een krachtige stijl, die je recht in je hart raakt.

Iris Grace Arabella Carter-Johnson 2016-05-31 Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Arabella Carter-Johnson is professioneel fotograaf en de moeder van Iris Grace, 5 jaar en zwaar autistisch. Carter-Johnson heeft de ontwikkeling van haar dochter bijgehouden in dagboeken en foto's. Iris communiceert nauwelijks en lijkt volkomen gevangen in haar eigen wereld, maar door haar vriendschap met de kat Thula kruipt Iris uit haar schulp, groeit haar zelfvertrouwen en begint ze de wereld te ontdekken. Dit leidt tot haar kennismaking met de mogelijkheden van verf. Uren per dag schildert Iris met Thula aan haar zijde. Haar gevoel voor kleur en haar Monet-achtige schilderijen zijn fenomenaal.

Beschavingen Laurent Binet 2020-03-04 Binet schetst op briljante wijze een alternatieve wereldgeschiedenis Onder welke voorwaarden had de geschiedenis anders kunnen lopen? Als de oorspronkelijke inwoners van Latijns-Amerika paarden, ijzer en antistoffen tegen Europese ziektes hadden gehad, zouden ze dan de conquistadores hebben kunnen weerstaan? In Beschavingen gaat Binet aan de haal met deze hypothese: de laatste Inca Atawalpa sterft niet door toedoen van de Spanjaarden maar zet voet aan land in het Europa van keizer Karel V. Daar krijgt hij te maken met de Spaanse inquisitie, het ontluikende kapitalisme, het wonder van de drukunst, een met piraten bezaaide zee, een continent verscheurd door godsdiensttwisten en dynastieke oorlogen. Maar bovenal met mensen die honger lijden en in opstand willen komen: Joden in Toledo, Moren in Granada, geuzen in Nederland – voor Atawalpa zijn het allemaal mogelijke bondgenoten waardoor het omverwerpen van het regime uiteindelijk een fluitje van een cent is. Binet herschrijft, en speelt met de wereldgeschiedenis en laat zien welke rol intrige en toeval spelen in wat wij doorgaans als vaststaand, als beschaafd, beschouwen. In de pers 'Beschavingen is een potpourri van literaire genres en een feest voor kenners van het literaire en culturele Europese erfgoed.' De Standaard 'Een branieachtige en ingenieuze roman.' Trouw 'Een explosieve roman.' de Volkskrant

Opal Jennifer L. Armentrout 2018-09-11 'Opal' is het derde deel in de Lux-serie van Jennifer L. Armentrout. Zelfs nu Katy en Daemon eindelijk helemaal voor hun liefde gaan, kunnen ze niet vrijuit gaan daten. Er komen allerlei andere obstakels op hun pad. Vrienden blijken ineens vijanden, en hoewel ze ook hulp krijgen uit onverwachte hoek, zijn ze hun leven verre van zeker. Maar ze houden stand. Ze moeten wel. Met 'Opal' zit je midden in het verhaal van Jennifer L. Armentrouts verslavende Lux-

serie, de hotste fantasyserie van het moment.

Papadag / druk 1 Philip Waechter 2008 Prentenboek over de ervaringen van een jonge vader met zijn pasgeboren zoon.

Een wonderlijke winterreis Corina Bomann 2016-10-05 Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om cadeau te doen! Eigenlijk kan Anna Kerstmis niet uitstaan. Om haar broer een plezier te doen stapt ze dit jaar toch in de trein om het feest met haar familie te vieren. Maar door allerlei tegenslagen onttaardt de reis in een winterse roadtrip per sneeuwschuiver en pick-uptruck. Zo heeft Anna ruim de tijd om eindelijk eens goed over haar verleden en zichzelf na te denken. Misschien is het tijd voor verzoening? Over de boeken van Corina Bomann 'Een boeiend, maar ook spannend familieverhaal dat de lezer meevoert langs Engelse landhuizen, exotische landschappen, mystieke gebeurtenissen, historische details en de romantiek van een verboden liefde.' NBD Biblion 'Een mooie roman over de onthulling van een mysterieus familiegeheim.' \*\*\*\* Chicklit.nl

Made in Sweden Anders Roslund 2014-10-30 Drie broers bedenken een masterplan om nooit meer geldzorgen te hebben. Niet veel later vormen ze de bende achter de grootste reeks gewelddadige bankovervallen uit de Zweedse geschiedenis. Hun band werd gesmeed toen ze samen opgroeiden onder het juk van hun gewelddadige vader, een band die nu tot het uiterste wordt getest. Want lukt het ze hun steeds ambitieuzere plannen uit te voeren, en kunnen ze uit handen blijven van de politie?

Het huis van de moskee Kader Abdolah 2011-03-15 Al achthonderd jaar heeft de familie van Aga Djan een centrale positie in de stad. Al zolang ze er wonen brengen ze de geestelijk leider van de moskee voort. De imam is een belangrijk man, maar zeker zo belangrijk is Aga Djan, het hoofd van de bazaar. Als er een radicale stroming onder de ayatollahs ontstaat en Khomeini in Parijs een omwenteling voorbereidt, komt de Iraanse samenleving zoals Aga Djan die kent onder druk te staan. Vrienden worden vijanden. Liefde wordt haat. Zelfs Aga Djan kan het tij niet keren.

De angst / druk 1 Federico De Roberto 2014-10-02 In de Eerste Wereldoorlog moet een groep Italiaanse soldaten hun stellingen verdedigen tegen de Oostenrijkers.

Het leven van de elfen Muriel Barbery 2016-01-07 In een afgelegen dorpje in Bourgondië komt de elfjarige Maria erachter dat ze sterk verbonden is met de natuur. Honderden kilometers verderop, ergens in Italië, ontdekt haar leeftijdgenote Clara dat ze beschikt over grote muzikale gaven, die haar in staat stellen het platteland te verwisselen voor de grote stad Rome. Het leven van de elfen vertelt het verhaal van twee kinderen met buitengewone talenten die hen in contact brengen met een magische wereld, maar ook met boosaardige krachten. Zowel Maria als Clara strijdt voor het resterende sprankje betovering in het leven. Alleen door hun gaven te bundelen kunnen zij proberen het tij te keren. Na Elegant als een egel, over een opmerkelijke vriendschap tussen een conciërge en een jong meisje, is Muriel Barbery er opnieuw in geslaagd een bijzondere vriendschap te creëren, een die tijd en ruimte overstijgt. Het leven van de elfen is een lyrische roman over de zoektocht naar hoop in een wereld die die hoop lijkt te hebben opgegeven, een gevoelige hommage aan de verwoestende kracht van de natuur en de kunst, en een schitterende bespiegeling over het belang van verbeeldingskracht. Muriel Barbery (1969) is een van de succesvolste Franse schrijfsters aller tijden. Van haar roman Elegant als een egel werden wereldwijd meer dan acht miljoen exemplaren verkocht, en het werd vertaald in tientallen landen. 'Het leven van de elfen is realistisch en tegelijkertijd dromerig. De poëtische taal van Barbery en haar vertederende personages zullen de lezer in verrukking brengen.' la vie 'Muriel Barbery heeft een lofzang gecomponeerd voor de eeuwenoude samenspraak van creativiteit, het verstand en de natuur.' le figaro 'Zeggen dat Muriel Barbery getalenteerd is zou nog beneden de waarheid blijven. Ze is als een orgel, een orkest in haar eentje. In staat om een zeer gevarieerd spel te laten weerklinken, vol eruditie, scherts, spot, ontroering, strijd en kleur.' le nouvel observateur

Mijn winter met Zero Paola Predicatori 2012-11-08 Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het misschien meer?

De goede oude man en het mooie jonge meisje Italo Svevo (pseud. van Ettore Schmitz.) 1989 Een oudere man ontmoet een jong, aantrekkelijk meisje.

Brieven aan Poseidon Cees Nooteboom 2012-10-04 In deze brieven van een groot auteur aan de zeegod Poseidon ontstaat een fascinerend weefwerk: een stervende walvis gaat een verband aan met het heelal, en de laatste grote tocht van Odysseus met Brigitte Bardot. Cees Nooteboom vertelt dit alles in zijn eigen magische taal. Is de onsterfelijke Poseidon eigenlijk wel geïnteresseerd in mensen? Volgt de heerser der zeeën ons doen en laten nog wel? Cees Nooteboom is daar nieuwsgierig naar: hij schrijft brieven aan de god met de drietand, aan wie hij elke herfst, als hij zijn zomereiland verlaat, toestemming vraagt het jaar erop terug te keren. In die brieven vertelt hij wat hem in het dagelijks leven treft, hoe hij denkt over goden en God, en geeft hij een nieuwe kijk op oude mythen. Zo vraagt hij zich bij een toevallige ontmoeting op het strand af of een kleine jongen de spiegel kan zijn waarin je eigen leeftijd verdwijnt. Het zal de planten in de mediterrane tuin van de schrijver een zorg zijn, zij leiden hun eigen leven: hibiscus en cactus zetten zich schrap als de radio de krachtige klanken uit Bayreuth door de lucht laat waaien. Cees Nooteboom beheerst virtuoos de kunst achter de kleine dingen de grote levensvragen te laten opflitsen. Zijn correspondentie met de zeegod is betoverend: ze zet speels en serieus, laconiek en poëtisch het vertelde in een helder en warm licht.

Ik zie je in de kosmos Jack Cheng 2017-03-16 'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in

te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.

Lena's dagboek Lena Moechina 2013-05-16 In mei 1941 begint de zestienjarige Lena met het bijhouden van een dagboek. Ze schrijft over alles wat een tiener bezighoudt: haar dromen en angsten, haar stille liefde, Vova, en haar slechte cijfers op school. Maar na de inval van de nazi's maakt haar persoonlijke verhaal steeds meer plaats voor de oorlog: de honger, de wanhoop, de doden in de belegerde stad. Het dagelijks leven van de familie Moechina wordt in korte tijd ondraaglijk zwaar, en in Leningrad vallen door honger en bombardementen tussen de zeshonderdduizend en anderhalf miljoen doden. Op 8 februari schrijft Lena: 'Gistermorgen is mama gestorven. Ik blijf alleen achter. Het dagboek eindigt abrupt op 25 mei 1942, de dag waarop Lena schrijft dat ze denkt dat ze geëvacueerd zal worden. Lena's dagboek werd in 1962 door een onbekende naar het Staatsarchief gebracht en werd ontdekt door een historicus aan de Universiteit van Sint-Petersburg, die een treffende vergelijking maakte met het dagboek van Anne Frank. Hij ging er vanuit dat ook Lena was overleden. Uiteindelijk blijkt dat Lena Moechina de oorlog overleefd had.

Dat wil ik hebben! Daniela Kulot 2009 Hondje Linda wil heel graag een boek hebben, maar haar moeder heeft er geen geld meer voor. Dan neemt Linda een domme beslissing. Prentenboek met kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

De avonturen van een jonge bioloog David Attenborough 2018-02-14 Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!' Sir David Attenborough, de bekendste bioloog ter wereld 'Onmogelijk om weg te leggen.' The Telegraph Vijftig jaar geleden veranderde Sir David Attenborough de manier waarop we naar de natuur kijken voorgoed. In een tijd waarin de natuurdocumentaire nog niet bestond moest de man, die later Planet Earth zou maken, alles in de praktijk bedenken. In dit boek kijkt de legendarische Brit terug op die baanbrekende eerste stappen voor de BBC. Een spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met Attenborough in gevecht gaat met kaaimankrokodillen, gaat racen met luiaards, gaat vissen naar piranha's en achter komodovaranen aangaat tijdens een gevaarlijke fotoshoot. In zijn kenmerkende stijl vertelt de bekendste bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn indrukwekkende carrière.

Lichtjaren James Salter 2014-04-17 Het leven van het echtpaar Nedra en Viri bestaat uit luxueuze etentjes met hun benijdenswaardige vrienden, ingenieuze spelletjes met hun kinderen en tot in de puntjes georganiseerde dagen die ze doorbrengen met schaatsen of zonnen op het strand. Maar er zitten barstjes in het ogenschijnlijk perfecte oppervlak, tekortkomingen die onherroepelijk tot het verval van hun relatie zullen leiden. Lichtjaren, dat in 1975 voor het eerst verscheen, is een moderne klassieker; een verleidelijke, geestige, tedere en tot de verbeelding sprekende roman over een generatie mensen die de grenzen van hun geluk ontdekken. James Salter werd in 1925 in New York geboren. Hij is de auteur van de romans Solo Faces, A Sport and a Pastime, The Arm of Flesh en The Hunters. Ook schreef hij de memoires Gods of Tin en Burning the Days en de verhalenbundels Dusk and Other Stories en Last Night. Hij won vele prijzen, waaronder de PEN/Faulkner Award voor fictie. In 2013 verscheen 34 jaar na zijn laatste roman Alles wat is.

Applaus voor Anna Joseph Joffre 1975 Om aan de progroms te ontkomen emigreert een Russisch-Joods gezin rond 1900 naar Boedapest om als zigeunerorkestje de kost te verdienen.

De dinsdagvrouwen Monika Peetz 2011-11-02 De dinsdagvrouwen van Monika Peetz is deel 1 van de gelijknamige serie. 5 vriendinnen gaan een weekendje weg en komen tijdens hun pelgrimstocht een geheim op het spoor dat hun leven op zijn kop zet. De dinsdagvrouwen van Monika Peetz is het eerste deel van de gelijknamige serie. Het is een humoristische en inspirerende roman over de reis van vijf vrouwen die met een gezamenlijk doel op pad gaan, maar al snel ieder hun eigen uitdagingen moeten aangaan. Judith, Kiki, Caroline, Estelle en Eva zijn vijf vriendinnen die elkaar al vijftien jaar elke eerste dinsdag van de maand ontmoeten in hun favoriete Franse restaurant, waar ze inmiddels bekendstaan als de dinsdagvrouwen. Een keer per jaar gaan ze samen een weekendje weg, maar dit jaar is alles anders: Judith, die net weduwe is geworden, wil ter nagedachtenis aan haar overleden man de Sint-Jacobsroute gaan lopen. Bezorgd om hun treurende vriendin besluiten de Dinsdagvrouwen met Judith mee te gaan. Stap voor stap komen de vijf vrouwen een geheim op het spoor dat hun levens op zijn kop zet en hun vriendschap hevig op de proef stelt. 'Mag deze zomer niet ontbreken op je te-lezen-lijst.' - Chicklit.nl 'Een heerlijk boek met goed opgebouwde spanning en diep uitgewerkte, bijzondere karakters.' - De Telegraaf Vrouw

Een leven zonder einde Frédéric Beigbeder 2019-03-01 'Vroeger dacht ik één keer per dag aan de dood. Sinds ik de vijftig gepasseerd ben, denk ik er elke minuut aan. Dit boek vertelt hoe ik me voornam te stoppen met dat stomme sterven. Creperen zonder te reageren was geen optie. F.B. PS: Al heeft het er alle schijn van, dit boek is géén science fiction.'

Jouw leven en het mijne Majgull Axelsson 2018-07-10 Märit is onderweg om haar zeventigste verjaardag te vieren, wanneer ze voelt dat ze uit de trein moet stappen in haar oude studentenstad Lund. Hier zette ze als studente medicijnen de eerste stappen op weg naar een onbezorgde toekomst. Haar verstandelijk gehandicapte broer Lars zat er opgesloten in een instelling waar wetenschappelijke experimenten op de patiënten werden uitgevoerd. Pas nu durft Märit eindelijk de confrontatie aan te gaan met de trauma's uit haar jeugd en kan ze haar schuldgevoel verwerken over de vroege dood van haar broer.

Dag van bevrijding Andy McNab 2015-01-22 November 2001. Een Zodiac-rubberboot maakt zich vlak voor de Noord-Afrikaanse kust los van een onderzeeër. De laatste klus voor CIA-agent Nick Stone lijkt niet al te moeilijk voor een man met zijn specifieke vaardigheden. Zijn opdracht? Infiltreren in het gewelddadige Algerije om er een zakenman te liquideren die gespecialiseerd is in het witwassen van geld. Nick vermoedt dat het te maken heeft met de terroristische aanval van 11 september. Opererend binnen de gevaarlijke onderwereld in het zuiden van Frankrijk, waar de terreurbeweging Al Qa'ida fondsen vergaart via het eeuwenoude bankierssysteem Hawalla, komt Stone midden in een uiterst smerige oorlog terecht. Uiteindelijk wordt hij geconfronteerd met het meest uitzichtloze dilemma waarvoor hij ooit is gesteld...

De gloed van Sint-Petersburg Jan Brokken 2016-10-27 'Ik dwaal nog één keer door de stad. De mist trekt langzaam op. Het vriest niet meer maar het voelt kouder dan toen het min tien was, ik word ingehaald door haastige mensen, op weg naar een warm metrostation of een trolleybus. Ik neem een brede straat en dan een smalle, ik loop langs de bochtige Mojka en herinner me een gedicht van Achmatova: De een loopt in een rechte baan / De ander loopt in kringen / En wacht om weer naar huis te

gaan, / Naar vroegere beminden. / En ik – rampzalig en berooid, / Ik loop in zigzaglijnen, / Ik ga naar nergens en naar nooit, / Zoals ontspoorde treinen. Alles in deze stad stemt tot kijken, nadenken, herinneren, de melancholie is alom. Ware Sint-Petersburg er niet geweest, dan had ik de aan de rivier sluimerende stad zelf uitgevonden, als een humeur dat voor eeuwig bij me past.' In De gloed van Sint-Petersburg combineert Jan Brokken de adembenemende kennis van Baltische zielen met de hartstocht van De Kozakkentuin en belandt hij bij wat onmiskenbaar zijn mooiste boek is: In het huis van de dichter. Zijn wandelingen door de stad roepen de geest op van dichters en dissidenten, van gekken en genieën, van wanhopigen en geliefden, van Anna Achmatova, Osip en Nadjezjda Mandelstam, Joseph Brodski, Dostojevski, Toergenjev, Nabokov, Nina Berberova, Tsjaikofski, Rachmaninov, Stravinski en vele anderen.

Aasgier van de golven Wilbur Smith 1990 Als gezagvoerder op zijn eigen oceaantanker doet een in scheepvaartkringen gerespecteerde man een verbeterde poging door middel van een olietransport een financiële en emotionele depressie te boven te komen.

Het einde van de standaardtaal Joop van der Horst 2008

Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk Anne Cameron 2005 Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.