

Out Of The Devils Cauldron Tmsnewmedia

As recognized, adventure as with ease as experience just about lesson, amusement, as capably as understanding can be gotten by just checking out a ebook Out Of The Devils Cauldron Tmsnewmedia next it is not directly done, you could consent even more approximately this life, vis--vis the world.

We have enough money you this proper as skillfully as simple pretension to acquire those all. We manage to pay for Out Of The Devils Cauldron Tmsnewmedia and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Out Of The Devils Cauldron Tmsnewmedia that can be your partner.

Volmaakt gelukkig Susan Mallery 2016-08-16 Na het overlijden van haar beste vriendin, Chrystal, verwacht Pia O'Brian dat zij de zorg voor diens kat op zich zal moeten nemen. Een grote verantwoordelijkheid voor iemand die haar kamerplanten nog niet eens in leven kan houden. Als vervolgens blijkt dat Chrystal niet de kat, maar de vervulling van haar kinderwens aan Pia heeft nagelaten, is die totaal in shock. Hoe is het mogelijk dat Chrystal háár heeft aangewezen? En hoe moet ze dit aanpakken? Gelukkig kan Pia rekenen op de hulp van de knappe Raoul Moreno, die haar een praktisch aanbod doet waar ze wel op in móét gaan. Immers, als aanstaande moeder heeft ze toch geen tijd meer voor romantiek... Deze titel is eerder verschenen in Intiem

De culturele revolutie Frank Dikötter 2016-05-25 In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie. Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije markt weer tot leven te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er werden illegale fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden grote delen van het platteland al afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde boek in Dikötters 'Volks'-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao's massamoord, De geschiedenis van China's grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een deel van het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961 in Nederland geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.

Ontregeld Charlotte Wood 2017-03-08 Als Yolanda en Verla ontwaken uit een roes, ontdekken ze dat ze samen met een aantal andere vrouwen gevangen worden gehouden in een vervallen gebouw midden in de woestijn. Ze kennen elkaar niet en hebben geen idee waar ze zijn en waarom. Terwijl ze dwangarbeid verrichten onder een brandende zon komen ze erachter wat ze gemeen hebben: ieder van hen is het slachtoffer geweest van een seksschandaal met een machtige man. De vrouwen hopen op redding maar als het voedsel langzaam op begint te raken, wordt duidelijk dat niemand hen zal komen redden en dat ze op zichzelf – en op elkaar - zijn aangewezen.

De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal 'Het verhaal van jouw leven' is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.

Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even ontroerend als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen... Betoverend' - People Magazine

Het bewustzijn verklaard Daniel Clement Dennett 2007 Uiteenzetting van een theorie over het bewustzijn, een zichzelf organiserend stelsel van regels waaraan het brein is onderworpen, vanuit filosofische en natuurwetenschappelijke gezichtshoek.

Het beeld van de dood Philippe Ariès 2003 De geschiedenis van de verbeelding van de dood aan de hand van o.a. de grafkunst, de religieuze en profane schilderkunst en grafiek en de kerkhofkunst.

Wachttijd Saul Bellow 1993 In de maanden dat een jonge Canadees in 1942 moet wachten op zijn inlijving in het leger overdenkt hij zijn leven.

De mens een machine Julien Offray de LaMettrie 1788 Polemisch geschrift van de Franse arts-filosoof (1709-1751), waarin hij betoogt dat het geestelijke in de mens ondergeschikt is aan het stoffelijke

Ebbenhout Ryszard Kapuściński 2011 Verslag van de ervaringen van de Poolse journalist (1932-2007) tijdens zijn reizen in Afrika sinds 1960.

Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg 2011-02-11 De onthullingen van WikiLeaks houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter de organisatie, die de invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120 man sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in het zenuwcentrum van WikiLeaks en welke explosieve documenten liggen er nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het hart van WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser is wereldwijd bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in toenemende mate omstreden oprichter het beste inzicht in het klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit het project terugtrokken, is Julian Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside WikiLeaks is een boeiend

geschreven onderzoeksverslag vol onbekende feiten. Het vertelt het verhaal van WikiLeaks zoals nog niemand het gehoord heeft: van binnenuit.

De sterctenbouwing Simon Stevin 1594

Geld moet wapperen Terry Pratchett 2013-06-26 Banking and Finance in Ankh-Meurbork. Dit keer is Pratchetts lachspiegel wel erg actueel! Weer krijgt Feucht von Lippvacht een aanbod dat hij niet kan weigeren. De Patriciër wil hem de Koninklijke Munt laten bestieren, en daarnaast ook de Ankh-Meurborkse Bank. Een geweldige baan! Maar dat geweld kon wel eens gevaarlijk dichtbij komen... Feucht weet niets van bankieren; voor hem was een bank louter iets om te beroven, en geld iets om te vervalsen. De Koninklijke Munt blijkt met verlies te draaien. Iemand heeft bij het Moordenaarsgilde een contract op zijn hoofd afgesloten. En dan moet hij ook nog elke dag de bankdirecteur uitlaten. Feucht heeft maar één optie: met geld wapperen. Maar zal hij daarmee de dreigende monetaire crisis weten te voorkomen?

De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet David Mitchell 2018-10-11 'Superieur!' de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als boekhouder naar Deshima, zijn enige mogelijkheid om geld te verdienen zodat hij met Anna kan trouwen. Dit eilandje voor de kust van Japan, het enige verbindingspunt tussen Japan en de wereld, wordt door de Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie van de VOC moet aantonen is hij meteen een niet welkome buitenstaander. Maar dan valt hij als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen, liefde en lust, schuld en geloof, koelbloedige moord en wonderlijke onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze fantastische roman. De pers over De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: 'Knap en doorleefd, en dat is niet een alledaagse combinatie. Een bewonderingswaardig boek.' Trouw 'Betoverend historisch canvas.' De Standaard 'Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk vaderlandse geschiedenis.' NRC Handelsblad

Een meisje is maar half af Eimear McBride 2015-02-16 Bekroond met de Baileys Women's Prize for Fiction 2014, de Desmond Elliott Prize 2014, de Goldsmiths Prize 2013, de Kerry Group Irish Novel of the Year 2014 en de Geoffrey Faber prize 2014. Finalist voor de Folio Prize en op de shortlist geplaatst van de Dylan Thomas Prize. Een meisje is maar half af is een ontroerend en aangrijpend verhaal over de relatie van een jonge vrouw met haar broer - een liefdesgeschiedenis, maar een die overschaduwd wordt door de hersentumor waaraan de jongen sinds zijn jeugd jaren lijdt. De roman biedt een rauw, soms schokkend inzicht in de gedachten, gevoelens en verwarde seksualiteit van de kwetsbare en eenzame hoofdpersoon. Het leven is niet gul voor haar geweest: haar vader is dood, haar moeder is beschadigd door een wrede jeugd. Haar perverse oom kan niet van haar afblijven, haar broer is terminaal ziek. Wie Een meisje is maar half af leest, nestelt zich, tegen wil en dank, in het hoofd van de vertelster en maakt haar geschiedenis uit de eerste hand mee: de dood van haar grootvader, de fatale toestand van haar broer, de verkrachting door haar oom, de reeks anonieme, doelloze seksuele uitpattingen waarmee ze zichzelf straft. Eimear McBride vertelt het verhaal in korte, heftige zinnen en flarden - vaak onaf, maar met het bedwelmende ritme van goede muziek. Het leverde de auteur vergelijkingen op met het werk van Beckett en Joyce. 'Het kon een monoloog zijn van Molly Blooms achter-, achter-, achterkleindochter: het verhaal van een jonge vrouw, soms helder, soms verward, avontuurlijk in de seks, boos en droevig.' - Anne Enright McBrides debuutroman behandelt de klassieke thema's uit het leven en uit de literatuur: familie, dood, seks en eenzaamheid. Het lezen ervan is een verontrustende ervaring, maar ook een openbaring. Een meisje is maar half af is een onvergetelijke roman - de eerste proeve van een buitengewoon nieuw literair talent. 'Een virtuoos debuut: gedurfd, gepassioneerd, verontrustend, duister en betoverend. Lees het en het zal je voorgoed veranderen.' - Eleanor Catton, winnaar van de Man Booker Prize 2013

Solo William Boyd 2013-09-26 1969. Een ervaren geheim agent. Een eenmansactie. Een license to kill. James Bond is terug. Het is 1969 en James Bond staat op het punt een door wraaklust gedreven solo-actie te ondernemen. De doorgewinterde geheim agent wordt erop uitgestuurd om een einde te maken aan de burgeroorlog in het West-Afrikaanse land Zanzarim. Hij krijgt hulp van de bloedmooie Blessing, maar wordt zo gedwarsboomd door een plaatselijke militie dat hij zich onttrekt aan M's bevel en op eigen houtje zijn recht gaat halen. Bonds wraakzucht voert hem naar Washington DC, waar hij op een politieke samenzwering stuit die de wereld op zijn grondvesten laat schudden.

Ik zag een man Owen Sheers 2015-09-17 Ik zag een man van Owen Sheers is een boek over rouw, vriendschap en verlossing. De vrouw van Michael Turner komt tijdens haar werk als journalist in Pakistan om het leven. Michael verhuist naar Londen en sluit vriendschap met zijn burens, de familie Nelson. Hoewel zij alles hebben wat Michael niet heeft, liefde, kinderen, een gelukkig gezinsleven, komt hij er toch vaak over de vloer. De vriendschap doet hem goed en hij pakt zijn leven weer op, totdat een dramatische gebeurtenis alles verandert. Sindsdien gaat Michael gebukt onder een schuldgevoel en draagt hij de zware last van een geheim met zich mee. Maar de waarheid laat zich niet verdringen. Ik zag een man van Owen Sheers is voor de fans van Babel.

De magiër John Fowles 1990 Een jonge Britse leraar raakt als gast van een wonderlijke oudere man op een Grieks eiland verstrikt in diens mystificaties.

Wintersmid Terry Pratchett 2011-10-07 Als leerlingheks moet Tiffanie erbij zijn als de winter wordt ingehaald – dat is nu eenmaal een van de dingen die heksen doen. Maar bij de midzomerhoorn van de Driekusmannen kan ze haar voeten niet stilhouden en ook al mag het niet, ze danst mee. De Wintersmid verliest prompt zijn hart aan het dansende meisje. Hij betuigt haar zijn vurige liefde met ramenvol kille ijsbloemen en gierende sneeuwstormen van Tiffanie-vlokken. Op zee lopen schepen te pletter op ijsbergen in de vorm van reusachtige Tiffanies. Het wordt maar geen lente en de pasgeboren lammetjes gaan dood van de kou, want de verliefde Wintersmid wil niet meer weg. Maar een natuurgeest aan zijn verstand brengen dat je niet van zijn attenties gediend bent is zelfs voor Tiffanie een heksentoer. De Tsae dran Fiegels, die onverschrokken blauwe ortjes met hun rode haar, duikelen gelukkig een koene Held op die te hulp snelt. Zal hij op tijd komen?

Gij zult gelukkig zijn ! / druk 1 Pascal Bruckner 2002 Cultuurkritisch essay over de veronderstelde maakbaarheid van het menselijk geluk.

Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju wordt het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.

De ruiter met het masker Cynthia Voigt 1993 Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede, honger en kou te bestrijden.

Het boek van drie Lloyd Alexander 1973 Wanneer het orakelvarken Hen Wen ontsnapt raakt de hulpvarkenshoeder Taran betrokken bij

de telkens oploeiende strijd tussen goed en kwaad. Het verhaal is gebaseerd op de legenden uit Wales.

De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010 Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).

Academische Boys Terry Pratchett 2011-10-07 'Stibbond, het is jouw taak de tegenstander te straffen voor elke overtreding.' 'Bedoel je niet dat ik beide ploegen moet bestraffen, Aartskanselier?' vroeg Pander. Ridiekel keek hem aan alsof dit idee hem volstrekt vreemd was. De tovenaars van de Gesloten Universiteit dreigen het legaat kwijt te raken dat hun copieuze maaltijden financiert – tenzij ze een potje gaan voetballen. Tovenaars zijn reuzehandig met een vork, maar met een bal zijn ze nergens en toveren is volgens Pander Stibbond tegen de spelregels! Gelukkig blijkt de geheimzinnige kaarsenbedruiper uit de kelder een oefenmeester van formaat (en nog wel meer ook). Maar de tegenpartij zit natuurlijk niet stil en haalt zijn gemeenste trucs uit de kast. VOETBAL IS OORLOG!! In al het voetbalgeweld bloeit tegen de verdrukking in een prille romance op tussen jeugdige supporters van elkaar naar het leven staande clubs. Als dat maar goed gaat...

De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekeerde welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.

Vanuit het donker Gytha Lodge 2020-11-19 Een razendspannende thriller over vriendschap en verraad Aidan Poole besluit om 's avonds laat zijn vriendin Zoe te skypen. Ze neemt op maar verschijnt niet in beeld. Aidan hoort gerommel en er beweegt even kort een schaduw over het scherm. Terwijl hij wacht hoort hij hoe een bad volloopt. En dan, opeens, het geluid van een gewelddadige worsteling. Vervolgens een hoge gil. En dan stilte... Aidan blijft wanhopig luisteren, twijfelt en belt dan de politie. Inspecteur Jonah Sheens krijgt de zaak toegewezen en in het huis ontdekken ze Zoe's dode lichaam. Het onderzoek start, en het leven van de jonge vrouw wordt minutieus uitgeplozen. Iedereen was gek op Zoe, maar hoe langer het team onderzoek doet hoe vreemder de mensen in haar omgeving zich gaan gedragen. En wat moet Jonah denken van Aidan Poole. De man is getrouwd, en Zoe was een van zijn studenten...

Hoogteverschillen Julian Barnes 2013-04-29 Je voegt twee dingen samen die nog niet eerder zijn samengevoegd. En de wereld is veranderd. Mensen hebben het op dat moment misschien niet in de gaten, maar dat doet er niet toe. De wereld is hoe dan ook veranderd. Je voegt twee mensen samen die nog niet eerder zijn samengevoegd. Dan wordt, op enig moment, vroeg of laat, om de een of andere reden, een van de twee weggenomen. En wat wordt weggenomen is groter dan de som van wat er eerst was. Het nieuwe boek van Julian Barnes gaat over luchtballonnen, fotografie, liefde en verdriet, over het samenvoegen van twee dingen, en twee mensen, om ze vervolgens uit elkaar te rukken. In 2008 verloor Julian Barnes zijn geliefde vrouw na dertig jaar huwelijk. Zijn nieuwe boek gaat over die liefde en zijn verdriet, en over de onbetrouwbaarheid van onze herinneringen. Maar eerst gaat het over luchtballonnen en fotografie, twee dingen die in de negentiende eeuw bij elkaar werden gevoegd. Daardoor kon de mens ineens nieuwe hoogtes verkennen, maar ook tot ongekeerde dieptes vallen.

De zomer van 1927 Bill Bryson 2014-06-25 Het was de zomer waarin de Amerikaanse effectenbeurs floreerde, de president slechts vier uur per dag werkte, een honkballer genaamd Babe Ruth het spel voorgoed veranderde, een beeldhouwer het idiote plan had opgevat om vier reusachtige hoofden in een berg te houwen, een gigantische overstroming gebieden rond de Mississippi blank zette en een onbekende vliegenier de bekendste man ter wereld werd. Het was ook de zomer waarin kranten in opkomst waren, de televisie uitgevonden werd, een bomaanslag werd gepleegd op een school in Michigan, Al Capones macht zijn hoogtepunt bereikte, een ondoordachte beslissing genomen werd die tot de Grote Depressie zou leiden. Bill Bryson vlecht al deze prestaties tot één groot avonturenboek vol roekeloos optimisme en uitzinnige energie en beschrijft de zomer waarin de Verenigde Staten de eerste stappen zette naar volwassenheid.

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Mijn vriend Stieg Larsson Kurdo Baksi 2010-04-12 I.M. Stieg Larsson (1954-2004) Kurdo Baksi was een van de weinige vrienden van Stieg Larsson. Ze noemden elkaar grote broer en kleine broer. Baksi was tevens een van de laatsten die Stieg vlak voor hij overleed nog gesproken heeft. Pas vijf jaar later was Baksi in staat te schrijven over de man die hij zo goed heeft gekend. De meeste mensen kennen Larsson alleen van de Millennium-trilogie, de spannende literaire romans over de tegenpolen Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist. Maar hij heeft nog zoveel meer geschreven artikelen en boeken van een heel ander kaliber. Baksi schetst in Mijn vriend Stieg Larsson een indringend portret van het leven en werk van de bestsellerauteur. Hij verhaalt over de voortdurende bedreigingen van neonazistische groeperingen die Larsson en zichzelf te verduren kregen, over Larssons harde werken en zijn nietsontziende levensstijl met veel koffie, sigaretten, junkfood en weinig slaap. Hun vele en lange discussies, Larssons onuitputtelijke energie en vindingrijkheid, zijn bescheiden en zijn grote interesse en liefde voor het thrillergenre die hem 's nachts aan het schrijven zetten.

Wat er van ons wordt verwacht Ted Chiang 2019-09-19 VAN DE AUTEUR VAN 'HET VERHAAL VAN JOUW LEVEN', DAT DE BASIS VORMDE VOOR DE OSCAR-GENOMINEERDE FILM ARRIVAL. Deze langverwachte nieuwe verhalenbundel van Ted Chiang staat weer vol prachtige en prikkelende korte verhalen. Zo is er 'De koopman en de poort van de alchemist', waarin een stoffenverkoper in het Bagdad van lang geleden een tijdreispoort vindt. En 'De levenscyclus van softwareobjecten', waarin een vrouw ruim twintig jaar voor een AI zorgt, en een hip digitaal huisdier langzaam in een echt levend wezen verandert. Met Wat er van ons wordt verwacht is Chiang er wederom in geslaagd verhalen te schrijven die sciencefiction tot een kunst verheffen.