

# I Lupi Di Mercy Falls 4 Sinner II Ritorno Dei Lupi Di Mercy Falls

Eventually, you will utterly discover a additional experience and exploit by spending more cash. still when? do you take that you require to acquire those all needs when having significantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more as regards the globe, experience, some places, gone history, amusement, and a lot more?

It is your unconditionally own time to pretend reviewing habit. among guides you could enjoy now is I Lupi Di Mercy Falls 4 Sinner II Ritorno Dei Lupi Di Mercy Falls below.

Het geheim van Vesalius Jordi Llobregat 2015-11-10 Barcelona, 1888, het jaar van de Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt keert terug

naar de stad na het overlijden van zijn vader, maar raakt betrokken bij een zaak waarin jonge meisjes op gruwelijke wijze worden vermoord. Bernat Fleixo, straatarme journalist, wil graag een scoop. Samen met Pau Gilbert, student geneeskunde, gaat hij op jacht naar het boek over anatomie van Vesalius - de Nederlander Andries van Wesele. Maar er zijn meer kapers op de kust en een van hen heeft zeer duistere bedoelingen ...

Het laatste woord Alena Graedon 2014-06-03 In een nabije toekomst waarin boeken collector s items zijn geworden en technologie ons leven beheerst, breekt een mysterieus virus uit waardoor mensen wartaal beginnen uit te slaan. Terwijl het virus om zich heen grijpt, zoekt Ana wanhopig naar haar vader Doug. Doug werkte aan de laatste gedrukte editie van de North American Dictionary of the English Language toen hij plotseling verdween. Met zijn verdwijning lijkt ook het lemma waarin hij werd genoemd te zijn gewist. Samen met de verlegen lexicograaf Bart moet Ana haar weg zien te vinden in een wereld waarin communicatie allengs onmogelijk wordt en iedereen om haar heen een reden lijkt te hebben om tegen haar te liegen. Het laatste woord is een filosofische parabel over leven in een digitaal tijdperk, een literaire thriller voor liefhebbers van taal en een prachtige

liefdesgeschiedenis.

Keizer Constantijn Jan Willem Drijvers 2012 Op 28 oktober 312 versloeg keizer Constantijn zijn tegenstander Maxentius bij de Milvische brug over de Tiber, net buiten de muren van Rome.

Voorafgaande aan deze slag kreeg Constantijn zijn beroemde visioen van een kruis, vaak gezien als zijn motivatie om zich tot het christendom te bekeren. Het Edict van Milaan, dat Constantijn in 313 uitvaardigde, kondigde een algehele godsdienstvrijheid af en gaf christenen voor het eerst in hun geschiedenis de gelegenheid hun geloof in vrijheid te beoefenen. In zijn Vita Constantini – na zeventien eeuwen voor het eerst in het Nederlands vertaald – beschrijft bisschop Eusebius het leven van zijn beroemde tijdgenoot vanuit een expliciet christelijk perspectief. In de inleiding bij de vertaling wordt aandacht besteed aan Eusebius, Constantijn en hun onderlinge relatie, de ontstaansgeschiedenis, de bronnen en het karakter van de Vita Constantini, de teksttraditie en de waarde van de Vita Constantini als historische bron.

I Lupi di Mercy Falls - 4. Sinner Maggie Stiefvater 2015-11-20 Cole St. Clair è tornato. Il carismatico cantante dei NARKOTICA, scomparso dalla scena dopo essere crollato sul palco in overdose, fa la sua

ricomparsa a Los Angeles. È stato assoldato dalla regina delle webTv, Baby North, per un reality sulla produzione di un nuovo album, ma in realtà è a Los Angeles, perché lì vive Isabel, il suo amore di sempre. Cole si è disintossicato, anche se non ha smesso di iniettarsi la sostanza che lo fa diventare lupo. Trasformarsi gli evita di pensare, di dover affrontare la vita, i legami: è una droga anche quella, insomma. Isabel, che a Los Angeles studia per prepararsi alla facoltà di medicina e lavora in una boutique di tendenza, accoglie il ritorno di Cole con sentimenti contrastanti. È l'amore della sua vita, ma le ha spezzato il cuore. Ritrovarsi non è facile. Per Isabel dimenticare il passato e fidarsi di Cole è una sfida; per Cole la sfida è accettare i propri sentimenti, senza droghe e senza trasformazioni.

Ochtendkoorts Péter Gárdos 2016-02-22 De roman 'Ochtendkoorts' van Péter Gárdos speelt zich net na de Tweede Wereldoorlog af en is een tijdloos liefdesverhaal. In 'Ochtendkoorts' wordt Miklós, een Hongaarse overlevende van Bergen-Belsen, verscheept naar een vluchtelingenkamp in Zweden. Hij heeft te horen gekregen dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Miklós wil iets achterlaten, een bewijs dat hij bestaan heeft, en stelt een lijst op van 117 vrouwen die afkomstig zijn uit hetzelfde gebied als hij, eveneens een kamp overleefd

hebben en nu in Zweden zitten. Hij schrijft ieder van hen aan in de hoop op een reactie en een echtgenote. In een ander vluchtelingenkamp leest Lili zijn brief. Ze ligt op bed, heeft niets omhanden en besluit terug te schrijven. Met elke brief raken ze verliefder. In december 1945 besluiten ze elkaar te ontmoeten, en in de drie dagen die ze samen doorbrengen raken ze ervan overtuigd dat ze willen trouwen. Ze moeten alleen nog een manier vinden om dat voor elkaar te krijgen... 'Ochtendkoorts' is een prachtig liefdesverhaal, gebaseerd op het leven van de ouders van de auteur. Voor de lezers van 'Haar naam was Sarah', Arthur Japin en 'De bakkersdochter'. Het boek is een bestseller in meerdere landen.

Edda Snorri Sturluson 2011-11-04 De Edda werd geschreven in 1222, en geldt nog steeds als een van de rijkste bronnen van de noordse mythologie. Voor het eerst is nu de gehele prozatekst van Snorri Sturluson in het Nederlands vertaald. De dondergod Thor, de mooie Freya, de wispelturige Loki, het achtbenige paard Sleipnir, de wolf Fenrir, trollen en reuzen: de mythologische figuren die Snorri's wereld bevolken zijn allemaal fascinerend. Hoewel de Edda oorspronkelijk bedoeld was om IJslandse dichters de traditionele versvormen te leren, is het werk nu vooral bekend vanwege het mysterieuze

wereldbeeld van de oude, Scandinavische volkeren. De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.

Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool's Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de

mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstspreekje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool's Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.

Huiver M. Stiefvater 2010-12-20 En toen opende ik mijn ogen en waren alleen Grace en ik er nog ; helemaal niets behalve Grace en ik ; en drukte ze haar lippen op elkaar alsof ze mijn kus binnen in zich wilde houden, terwijl ik dit moment vasthield dat zo kwetsbaar was als een vogel in mijn handen. Al jaren doet Grace niets liever dan de wolven in het bos achter haar huis observeren. Er is één wolf met goudkleurige ogen ; haar wolf ; die haar hart sneller doet kloppen. Maar elk jaar verdwijnt hij bij het aanbreken van de zomer, om pas bij de eerste vorst weer tevoorschijn te komen. Die zomer ontmoet Grace Sam, een jongen met goudkleurige ogen die haar direct de adem beneemt. Hij is haar wolf, ze weet het, ze voelt het. Als de winter nadert moet Sam vechten omdat hij de wolf in hem voelt groeien, maar de liefde van Grace niet wil verliezen ;

Dit is ons verhaal Ashley Elston 2020-07-15 In dit moordmysterie is niets wat het lijkt Niemand weet wat er is gebeurd die ochtend in River Point. Vijf jongens gingen het bos in, vier kwamen er terug.

Iedereen heeft een motief, maar niemand praat. Kates bijbaantje bij de plaatselijke assistent-officier van justitie is niet bepaald spannend, totdat haar baas op de grootste zaak gezet wordt die hun kleine dorpje ooit gekend heeft. Iedereen heeft het over de jongens van River Point. Er is bewijs dat de jongens schuldig zijn, maar de officier van justitie wil dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn functie namelijk te danken aan hun machtige families. Kate heeft zo haar eigen redenen om de zaak op te willen lossen en laat het hier niet bij zitten. Maar kan ze de geheimen van de jongens ontrafelen zonder haar eigen geheimen te onthullen? Terwijl Kate gevaarlijk dicht bij de waarheid komt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Als Kate niet snel ontdekt wie de echte dader is, komen er levens op het spel te staan... inclusief dat van haarzelf. Drama, suspense en onverwachte wendingen – een boek dat je niet meer weg kunt leggen! Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham en Karen McManus.

Acht eeuwen minderbroeders in Nederland

Johannes Antonius de Kok 2007

J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius

Maro 1655

De meerstemmige Nederlandse liederen van de

vijftiende en zestiende eeuw Jan Willem Bonda



1996

Slecht geweten John Sandford 2010-08-20

Wanneer de Republikeinse Conventie in Minneapolis arriveert om de nieuwe presidentskandidaat te kiezen, verneemt rechercheur Lucas Davenport uit betrouwbare bron dat er tevens een bende gewiekste dieven in de stad is neergestreken. De bende, die eropuit is mee te profiteren van de miljoenen dollars die de Republikeinen uitgeven gedurende de feestelijkheden, heeft als doelwit goedgevulde campagnekoffertjes en slecht beveiligde geldtransportwagens. Wat Davenport echter niet weet, is dat er tegelijkertijd twee uiterst zorgvuldige moordaanslagen worden voorbereid: één op de presidentskandidaat, en de andere op hemzelf... Het nederlandse polyfone lied Eugeen Schreurs

1986

Die altniederländische Malerei Max J. Friedländer

1934

Kruidkunde Pieter Willem Korthals 1842

Pluk een roos M.J. Arlidge 2016-05-26 Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks van M.J. Arlidge. Ze is een geharde rechercheur die motor rijdt en zich het liefst alleen door het leven slaat, maar wordt achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe zelfs in een depressie dreigen te

storten. Toch is zij onmisbaar in de strijd tegen psychopaten die Southampton blijven teisteren en onschuldige slachtoffers maken, op gruwelijke wijze...

Tijdbom Joelle Charbonneau 2018-12-05 Een explosieve, bloedstollende YA-thriller van de auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana, Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en nacht. Maar deze verschillen doen er niets meer toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als ze er via de radio achter komen dat de aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het schoolgebouw bevindt, zien ze zich ondanks hun verschillen gedwongen samen te werken in een poging het er levend vanaf te brengen. Het fragiele bondgenootschap komt onder zware druk te staan en dreigt te verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie zegt dat één van hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?

Emblemata of zinne-werck Johan de Brune (Oude)  
1661

Oudfries recht 800-1256 Nikolaas Egbert Algra  
2000

Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege Christendom: Pagane bronnen Pieter Willem

van der Horst 1997

Klikspan M.J. Arlidge 2016-11-02 Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks van M.J. Arlidge. Ze is een geharde rechercheur die motor rijdt en zich het liefst alleen door het leven slaat, maar wordt achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe zelfs in een depressie dreigen te storten. Toch is zij onmisbaar in de strijd tegen psychopaten die Southampton blijven teisteren en onschuldige slachtoffers maken, op gruwelijke wijze...

Het duister van de maan John Sandford 2008-10-01 In het stadje Bleustem, waar iedereen elkaar kent, brandt een afgelegen huis tot de grond toe af. Judd, de eigenaar, was in het huis opgesloten en kon niet ontsnappen. Moordzakenrechercheur Virgil Flowers komt erachter dat Judd jaren geleden een groot aantal boeren tot bankroet heeft gebracht. Enkelen pleegden zelfmoord. En er doen geruchten de ronde over vele affaires met getrouwde vrouwen, en over een buitenechtelijke dochter. Waar het volgens Virgil op neerkomt, is dat je hard zult moeten zoeken om iemand te vinden die geen hekel had aan Judd.

Sterker dan elk afscheid Enrico Galiano 2020-08-25 Nieuwe, PRACHTIGE YA-roman van Enrico Galiano, auteur van de veelgeprezen De bijzondere

woorden van Gioia. Van Enrico Galiano, bekend van De bijzondere woorden van Gioia, verschijnt een nieuwe, meeslepende jongerenroman: Sterker dan elk afscheid. In dit boek schrijft Galiano op weergaloze wijze over een ontmoeting die het leven van twee jongeren vergoed zal veranderen. De 18-jarige Michele was ooit een veelbelovende keeper. Nu moet hij zijn weg zoeken met een blindenstok. Door een auto-ongeluk raakte hij in één klap zijn zicht kwijt. Nina is 17 jaar en is hoogsensitief. Sinds haar vader is overleden, woont ze alleen met haar strenge moeder. De twee ontmoeten elkaar tijdens hun dagelijkse treinrit naar school en raken verliefd op elkaar. Maar op een dag verbreekt Nina alle contact en Michele is radeloos. Terwijl Nina in een tattooshop een tattoo laat zetten, vertelt ze aan Flo, de oudere, ruige eigenaar, over de ontmoeting. Al snel ontdekt Flo dat Nina iets achterhoudt... 'Italië heeft tegenwoordig zijn eigen John Green en hij heet Enrico Galiano.' Mirjam Noorduijn, NRC\*\*\*\*

Het gat in de tijd Jeanette Winterson 2015-10-27  
'Vannacht zag ik toch zoiets vreemds.' New Bohemia. Amerika. Een storm. Een man vindt een baby, achtergelaten in de nacht. Hij pakt haar op – ze is licht als een ster – en besluit haar mee te nemen. Londen. Engeland. Na de bankencrisis. Leo Kaiser weet hoe je geld moet verdienen maar hij

weet niet hoe hij om moet gaan met de jaloezie die hij voelt jegens zijn beste vriend en zijn vrouw. Hebben ze een verhouding? Is hun pasgeboren baby wel van hem? New Bohemia. Zeventien jaar later. Een jongen en een meisje worden verliefd op elkaar, maar er is veel dat zij niet weten over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. 'We hebben allemaal teksten die we als een talisman bij ons dragen, en die ons dragen. Ik werk al jaren met The Winter's Tale, in vele vermommingen.' Jeanette Wintersons coverversie van The Winter's Tale zit vol echo's van het origineel, maar vertelt tegelijkertijd een eigentijdse geschiedenis over verraad, paranoia, verlossing en hoop. De tijd is zelf een speler in dit verhaal, en de inzet is hoog, want het zal eindigen in een tragedie of in vergiffenis. Winterson laat zien dat wat verloren is geraakt, teruggevonden zal worden, hoe ver we ook van elkaar verwijderd raken.

De heksenhamer Heinrich Institoris 2005 Het beruchte 15e eeuwse handboek voor inquisiteurs, ten behoeve van de opsporing en vervolging van heksen.

Spookschip Clive Cussler 2017-05-29 Kurt Austin ontwaakt na een levensgevaarlijke reddingsmissie op een zinkend jacht, waaruit hij maar net heeft kunnen ontsnappen. Heeft hij nou een oude

vriendin zien verdrinken? Kurt vertrouwt zijn eigen herinnering niet. Hij gaat op zoek naar de waarheid en komt op het pad van cybercrime, verdachte ongelukken en mensensmokkel. Zijn zoektocht sleurt hem mee van Monaco via Noord-Korea naar Madagascar. En waar hij uiteindelijk uitkomt, had hij vooraf nooit kunnen raden.

Voor altijd M. Stiefvater 2011-09-15 In Huiver vonden Sam en Grace elkaar. In Fluister vochten ze ervoor om samen te kunnen zijn. In Voor altijd staat er meer op het spel dan ooit tevoren. Wolven worden opgejaagd. Levens komen in gevaar. En kan liefde overleven als de dood op de loer ligt? Een fascinerende, betoverende, maar bovenal huiveringwekkende ontknoping...

Sinner. Il ritorno dei Lupi di Mercy Falls Maggie Stiefvater 2015

De wereldverzamelaar Ilija Trojanow 2008 De avonturen van de 19e-eeuwse Britse officier Richard Burton, een taalvirtuoos die inlichtingenwerk verrichtte in Arabië, Afrika en Brits-India voor het Engelse leger, maar zich tegelijkertijd vereenzelvigde met de inheemse bevolking en haar levenswijze overnam.

Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa Catharina Lis 1980 Beschrijving en analysering van

het verschijnsel in de periode 1000-1850.

De eerste kruistocht Peter Frankopan 2012-11-06 In

De Eerste Kruistocht richt Peter Frankopan zich niet op de heilige oorlogen, konkelende pausen en

ridderlijke vroomheid, maar kiest een andere insteek en stuit zo op belangrijke kwesties die nog niet eerder zijn behandeld. Waarom duurde het tot

1096 voordat Europa Jeruzalem wilde bevrijden, terwijl de stad al 500 jaar in moslimhanden was?

Wat was de rol van de Byzantijnse keizer in

Constantinopel bij het ontstaan en uitvoeren van de expeditie? Waarom was er überhaupt een Eerste

Kruistocht? Frankopan, auteur van de bestseller De zijderoutes, focust niet alleen op het westerse

perspectief van de paus en de ridders, maar heeft ook oog voor de rol van Constantinopel en het

Byzantijnse Rijk. Op briljante wijze geeft hij keizer Alexios I Komnenos zijn plaats in het hart van het

verhaal terug. Frankopan schetst een boeiend en opvallend origineel beeld dat de visie op de Eerste

Kruistocht volledig zal veranderen.

Fluister M. Stiefvater 2010-10-15 Een paar

maanden geleden was Sam het mythische wezen.

Hij had de aandoening die niemand beter kon

maken. Van hém was het lichaam dat een mysterie was, te vreemd en mooi, en onbegrijpelijk. Maar

terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven,

ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende warmte zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun menselijke lichamen... Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam en Grace moeten vechten om bij elkaar te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...

De klok van IJsland Halldór Laxness 2016-03-15

Jon Hreggvidszoon, een arme pachtboer, wordt na een rommelig proces ter dood veroordeeld voor de moord op de beul van de Deense koning. In de nacht voor zijn onthoofding wordt hij bevrijd door de mooiste vrouw van IJsland, Snæfrid. Hij weet met een Nederlandse vissersboot naar Rotterdam te ontsnappen. Na vele omzwervingen bereikt de volhardende Jon, die ondanks alles zijn bijtende gevoel voor humor behoudt, zijn uiteindelijke doel, Denemarken. Daar hoopt hij gerechtigheid te vinden, maar zijn zaak wordt de inzet van een politiek machtsspel en de boer groeit uit tot een symbool van de hongerende en mishandelde IJslandse bevolking.

Gangster Anders en zijn vrienden Jonas Jonasson  
2017-09-27 Gangster Anders, vers uit de



gevangenis; de pastor Johanna, recent uit haar kerk gezet; en Per, receptionist in het hotel waar ze verblijven, kleinzoon van een geruïneerde miljonair. Een snood plan smeden ze: Anders moet goedbetaalde vuile klusjes gaan opknappen voor de Zweedse onderwereld, de pastor en de receptionist worden zijn strategische partners. Gaandeweg blijkt Gangster Anders maar matig geschikt voor de job en dan begint hij zich op een dag in de Bijbel te verdiepen. Hij besluit een kerk te stichten, de Kerk van Anders, met als motto: geven is beter dan nemen. Daar zijn Johanna en Per het maar gedeeltelijk mee eens. Met inmiddels de halve onderwereld achter zich aan moeten zij als de bliksem een nieuw, lucratief plan verzinnen ...

Latijn Tore Janson 2004-11-25 vertaald door Harm en Akke Pinkster In het antieke Rome was het Latijn een gesproken en geschreven taal. Als geschreven taal bleef het Latijn in gebruik tot lang na de val van het Romeinse Rijk. Gaandeweg verdween het Latijn als moedertaal en werd in die functie opgevolgd door zijn Romaanse dochtertalen. Als internationale taal en taal van de wetenschap bloeide het Latijn tot voor een paar eeuwen in heel Europa. In dit boek wordt een beeld geschetst van het Latijn en de manier waarop het functioneerde in de Romeinse en Europese samenleving. Er is onder meer

aandacht voor uitspraak, veel gebruikte woorden, vervoegingen en bekende gezegdes en uitspraken als 'veni, vidi, vici'. Voorkennis van het Latijn is niet nodig. Voor diegenen die zich verder willen verdiepen in de taal is er een appendix met een overzicht van de Latijnse grammatica. Het boek is bestemd voor mensen met een algemene culturele belangstelling die nooit kennis hebben gemaakt met het Latijn of hun kennis op willen halen en deze kunnen plaatsen in een ruimer cultuurhistorisch kader. 'Als u antwoord wilt op de vraag: "Waarom Latijn?", dan moet u dit boek lezen. Als u domweg meer over Latijn wilt weten, dan moet u het ook lezen.' - Hugo Brandt Corstius in Trouw 'Eindelijk een verantwoord, goed leesbaar boek.' Hermeneus 'Een meeslepend verhaal (..) een spannend en duidelijk boek over de invloedrijkste taal van Europa' Taalpost.nl 'Bondig en toegankelijk (..) Voor het eerst is er een degelijke geschiedenis van het Latijn' NRC Handelsblad

De gouden bril Giorgio Bassani 2018-04-12 In de jaren dertig arriveert een nieuwe arts in Ferrara. Athos Fadigati wil dolgraag opgenomen worden in de vrij gesloten gemeenschap van zijn nieuwe stad, en aanvankelijk lijkt zijn jonge en moderne voorkomen hem hierbij te helpen. Alles verandert echter als de jongeman die hij betaalt als minnaar

op een vernederende manier Athos' homoseksualiteit openbaart. De gouden bril is Giorgio Bassani's meest perfecte roman, een prachtig en aangrijpend portret van de kwetsbaarheid van een mens. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.

Nachtfilm Marisha Pessl 2013-08-17 De jonge, mooie Ashley Cordova wordt op een koude oktoberavond dood teruggevonden in een verlaten pakhuis in Manhattan. Het lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer aan de hand is. Hij volgt de familie Cordova al jaren, en is geobsedeerd door Stanislas Cordova, beroemd film noir-regisseur en de vader van Ashley. Cordova is al jaren niet meer in het openbaar gesignaleerd en het vermoeden is dat hij zich teruggetrokken heeft op z'n landgoed The Peak. Vastbesloten het mysterie rondom Ashley's dood te ontrafelen gaat McGrath

op onderzoek uit en delft hij dieper in de duistere wereld van dochter en vader. Een speurtocht langs een inrichting, duistere nachtclubs en onderwereldfiguren volgt, totdat het lijkt alsof McGrath zich in een film van Cordova zelf bevindt... en hij vraagt zich af: is hij het volgende slachtoffer? Marisha Pessl is terug met deze fantastische, hallucinerende en duizelingwekkende roman over de dunne scheidslijn tussen feit en fictie.  
Menno Simons, 1496-1561 Karel Vos 1914