

Barzelle Super Top Compilation Ediz Illustrata 4

Yeah, reviewing a book Barzelle Super top compilation Ediz Illustrata 4 could go to your near friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not recommend that you have fabulous points.

Comprehending as with ease as covenant even more than additional will have the funds for each success. next to, the revelation as with ease as perspicacity of this Barzelle Super top compilation Ediz Illustrata 4 can be taken as without difficulty as picked to act.

Het droge seizoen Gabriela Babnik 2017-10-18 Ana is een tweeënzestigjarige ontwerper uit Midden-Europa, Ismail een zevenentwintigjarige Afrikaan die een harde jeugd op straat heeft gehad. Ze zijn allebei alleen; dat is wat hen samenbrengt. Maar het is de periode van het droge seizoen in Burkina Faso en noch de natuur, noch de liefde komt tot bloei. Ana beseft na enige tijd dat de leegte tussen hen niet wordt veroorzaakt door het verschil in huidskleur of leeftijd, maar doordat zij vastzit aan haar opgelegde rollen als dochter, vrouw en moeder.

Fantasia zeven Geronimo Stilton 2013 Fantasia wordt bedreigd door een tovenaer die zich meester wil maken van zeven talismannen, die hem onbegrensde macht verlenen. Feeënkoningin Florina de Fleur vraagt Geronimo Stilton om hulp.

Stinkhond gaat naar school Colas Gutman 2020-03-31 Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet eruit als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en dom, maar hij heeft ook een hart van goud. Vandaag gaat Stinkhond naar school! Zal hij zijn best doen voor de juf? Zal hij mogen meedoen met voetbal in de speeltijd? Maar vooral, zal hij vanavond kunnen voorlezen aan Plattekat?

Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek Mario Praz 1992 Cultuurhistorisch overzicht van de extremere uitingen, vooral in de literatuur, van de romantiek in de 19e eeuw.

Het meisje met de Leica Helena Janeczek 2019-03-21 Het meisje met de Leica is een bijzondere historische roman over Gerda Taro: de eerste vrouwelijke oorlogsfotografe en de vrouw achter de schuilnaam Robert Capa. Gerda Taro was de eerste vrouw die als fotografe in oorlogsgebieden werkte. In 1937, op de dag dat ze zevenentwintig jaar zou worden, stierf ze aan het front tijdens de Spaanse Burgeroorlog. In Het meisje met de Leica brengt Helena Janeczek Gerda Taro op unieke wijze tot leven. Aan de hand van haar foto's schetst Janeczek een weergaloos portret van een bijzondere vrouw en haar nimmer aflatende strijd tegen het fascisme. In 1933 verspreidt ze als jonge twintiger antinazipropaganda in haar woonplaats Leipzig. Ze wordt opgepakt, maar weet een jaar later te vluchten naar Parijs. Daar ontmoet ze fotograaf André Friedmann. Hij wordt hopeloos verliefd, en leert haar zijn Leica-camera te gebruiken. Ze besluiten om hun foto's te publiceren onder de schuilnaam Robert Capa.

WINNAAR PREMIO STREGA 2018 WINNAAR PREMIO BAGUT TA 2018 SHORT L IST PREMIO CAMPIELLO 2018

Barzelle super-top compilation Geronimo Stilton 2005

Het mysterie van de gezonken schat Geronimo Stilton 2013 De muizenfamilie Stilton is op zoek naar een gezonken galjoen met diamanten. Onerweg worden zij aangevallen door piraten. voorlezen vanaf ca. 9 jaar.

Samen op het eiland Zeekraai Astrid Lindgren 2017-02-01 Het gezin Melkerson heeft een bouwvallig huis gehuurd op Zeekraai, een klein eiland voor de kust van Zweden. En het leven op het eiland is heerlijk! Terwijl vader Melkerson met twee linkerhanden het huis probeert op te knappen, beleven zijn vier kinderen allerlei avonturen op het land en op het water. Ze vieren het midzomernachtsfeest, gaan vissen op zee en krijgen een zeehondje om voor te zorgen. Maar dan dreigt het huis verkocht te worden... Kijk voor Samen op het eiland Zeekraai ook op Jeugdsentimenten.net

Erfenis van een vrouw Barbara Taylor Bradford 1989 Drie generaties vrouwen van een Amerikaanse familie gaan telkens hun eigen weg naar succes.

Stormwaarschuwing Maria Adolfsson 2020-02-26 Keer terug naar Doggerland, waar de stilte soms gevaarlijker is dan de storm. Dit is het vervolg op de Scandinavische thrillersensatie Misleiding van Maria Adolfsson. Stormwaarschuwing is de tweede Doggerland-thriller van thrillerauteur Maria Adolfsson. Het is kerstmis wanneer een man dood wordt aangetroffen op Noorö, het noordelijkste eilandje van Doggerland. Karen Eiken Hornby stort zich op het onderzoek, opgelucht zo de festiviteiten te kunnen vermijden. Wanneer een tweede lichaam wordt gevonden, begint het er steeds meer op te lijken dat haar familieleden bij de moorden betrokken zijn. Meer dan ooit wordt het een levensgevaarlijke evenwichtsoefening tussen haar privéleven en haar rol bij de politie.

Het bastaardmeisje Maria Tarditi 2014-01-09 Een Italiaans dorpje vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De kleine Gemma, 'het bastaardmeisje' zoals de dorpsbewoners haar noemen, wordt opgenomen in de grote, warme familie van de welgestelde boer Pietrino. Daardoor krijgt ze eindelijk de kans om haar ongelukkige adoptieverleden achter zich te laten. Wanneer de oorlog uitbreekt wordt deze idylle echter ruw verstoord en moet Gemma verhuizen naar de stad. Daar studeert ook Nino, de zoon van Pietrino, die ze als haar broer is gaan beschouwen. Samen trotseren ze de moeilijke oorlogsjaren, waarin ze noodgedwongen snel volwassen worden, en hun vriendschap wordt zeer hecht. Te hecht. Ze komen voor een pijnlijk dilemma te staan: is het mogelijk voor de liefde te kiezen als je daarmee riskeert niet alleen buitengesloten te worden door de maatschappij, maar ook door je familie?

Relax kids! Marneta Viegas 2013-04-19 LET OP: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Dit fraai geïllustreerde boek laat kinderen zien hoe ze op een relaxte en grappige manier lichaam en geest kunnen ontspannen. Marneta Viegas heeft bekende sprookjes en kinderversjes omgezet in eenvoudige visualisaties. Kinderen kunnen zo in contact komen met de bron van positieve en zuivere gevoelens in henzelf. De 'meditaties' zijn vooral gericht op vrede, liefde en geluk en stimuleren de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Je kunt ze samen met je kind lezen voor het slapengaan en ze brengen het kind op een natuurlijke manier in contact met meditatie en ontspanning. Aan het eind van iedere meditatie vind je een affirmatie,

waardoor je kind de innerlijke vrede die het zojuist gevonden heeft, kan vasthouden. Kinderen met behulp van sprookjesmeditaties in contact brengen met de bron van positieve en zuivere gevoelens in henzelf. Marneta Viegas geeft al meer dan tien jaar educatieve pantomimevoorstellingen en heeft een schat aan ervaring in lesgeven in muziek, mime en dans aan peuters en kleuters. Marneta, die zelf al 23 jaar aan meditatie doet, geeft al jaren les in deze technieken aan volwassenen en kinderen. Ze heeft twee boeken en een Relax Kids CD op haar naam staan.

Viola en Luce Sara Rattaro 2013-03-28 In het holst van een zwoele lentedocht krijgt Viola, moeder en echtgenote, een telefoontje van haar man Carlo. Ze neemt echter niet op want ze is bij haar minnaar. Als ze s morgens het bericht afl uistert, hoort Viola dat haar dochter in coma ligt. Verteerd door schuldgevoel spoedt ze zich naar het ziekenhuis. De chirurg vertelt dat de zestienjarige Luce drugs heeft gebruikt en ernstig verzwakt is geraakt. Zij kan alleen overleven als ze een levertransplantatie krijgt. Helaas is de lever van Carlo geen match. En dat heeft een reden: al eerder heeft Viola Carlo bedrogen en sindsdien draagt ze een afschuwelijk geheim met zich mee. Maar als ze het geheim nu niet prijsgeeft, zal Luce overlijden. Viola beseft dat ze tot het uiterste moet gaan om haar dochters leven te redden. Viola & Luce is een spannende psychologische roman over geheimen en leugens, over liefde en vergeving, geschreven in een krachtige stijl, die je recht in je hart raakt.

Tijdlijn / druk 1 Peter Goes 2015-09-25

Camille Claudel, een vrouw / druk 9 Anne Delbée 2015-12-31 Het levensverhaal van de Franse beeldhouwster (1864-1943), leerlinge en minnares van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.

De grote invasie van Rokford Geronimo Stilton 2009 Het Muizeneiland wordt aangevallen door een vloot woeste katten. Geronimo en zijn vrienden moeten alles op alles zetten om de vijand te verslaan.

Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk Anne Cameron 2005 Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.

De laatste regel van het sprookje Massimo Gramellini 2011-06-14 De Italiaanse bestseller over de zoektocht naar geluk. Voor de lezers van Paulo Coelho en Kahlil Gibran. Tomàs is een mens als ieder ander. Hij is onzeker en hoewel hij dat graag wil veranderen, weet hij niet hoe. Zijn leven is dan ook een continue vlucht. Maar op een avond bevindt hij zich opeens in de mysterieuze Thermen van de Ziel, waar de vonk van nieuwsgierigheid ζ die in ieder kind sluimert ζ weer in hem wordt ontstoken. Is hij dood, droomt hij, of is hij terechtgekomen in een magisch parallel universum? Zo begint een symbolische reis waarbij Tomàs door bijzondere ontmoetingen geconfronteerd wordt met zijn denkwijze, zijn verleden en toekomst, en met zijn ultieme verlangen: het vinden van een zielsverwant. Na een reeks avontuurlijke beproevingen komt hij uiteindelijk tot de laatste regel van het sprookje, het ogenschijnlijk simpele 'ze leefden nog lang en gelukkig'.

De menselijke maat Roberto Camurri 2019-10-17 Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt een viertal straten te midden van uitgestrekte velden. Iedereen kent elkaar, en het lijkt alsof de inwoners nooit zullen ontsnappen aan een saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een lange hete zomer ontstaat er een driehoeksverhouding tussen de jonge vrienden Anela, Davide en Valerio. Uiteindelijk besluit Valerio Fabbrico te verlaten, en in de jaren die volgen realiseren de drie vrienden zich wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze in hun jeugd hebben gemaakt. De menselijke maat is een prachtige en hypnotiserende roman in verhalen, over vriendschap en liefde, over vertrouwen en verraad. Davide, Valerio en Anela worstelen allen met een onverklaarbaar schuldgevoel, en zoeken wanhopig naar de middelen om inhoud en vorm te geven aan hun leven. Een Troon voor Zusters (Boeken 1 en 2) Morgan Rice 2020-05-07 "Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding. EEN TROON VOOR ZUSTERS, een serie die belooft net zo vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die moeten vechten om te overleven in de wrede en veeleisende wereld van een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan niet wachten om aan het tweede en derde boek te beginnen!" --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) De eerste twee boeken van Morgan Rice' nieuwe fantasy serie EEN TROON VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en EEN HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt dus twee bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de EEN TROON VOOR ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om te lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook perfect om cadeau te geven! In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia en haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst en ongeliefd, die ervan dromen om ergens anders op te groeien en een beter leven te vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in de meedogenloze stad Ashton op straat moeten leven. Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook elkaars beste vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel verschillende dingen in het leven. Sophia, romantisch en elegant, droomt ervan om het koninklijk hof binnen te komen en verliefd te worden op een aristocraat. Kate, een vechter, droomt ervan om met draken te strijden en een goede zwaardvechter te worden. Ondanks hun verschillende dromen zijn ze verenigd door een geheime, paranormale kracht; ze kunnen elkaars gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een wereld die vastberaden lijkt te zijn om hen ten onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige Sophia op zijn kop te staan als ze uit de romantische wereld van de aristocratie wordt verbannen en wederom geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van het weeshuis. Deze keer lijken de nonnen vastbesloten om haar te doden, al doet dat haar niet zoveel pijn als haar gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en haar komen halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint haar training bij de heks en leert onder haar begeleiding de zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt meer macht dan ze ooit voor mogelijk had gehouden—en is vastberaden om haar zus te redden. Ze komt terecht in een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen betekenen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, hartzeer, tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij, draken, lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit spannende boek laat je kennismaken met personages waar je verliefd op zult worden en neemt je mee naar een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in EEN TROON VOOR ZUSTERS is binnenkort beschikbaar!

Kersenhout en oude gevoelens Marica Bodrožić 2017-01-24 Als de Berlijnse Arjeta tijdens een verhuizing een aantal oude foto's ontdekt, roept dat allerlei herinneringen op. Aan de zee in Istrië, en aan haar vlucht uit het toenmalige Joegoslavië, waardoor alles veranderde. Ze denkt ook terug aan haar tijd in Parijs, waar ze tegen wil en dank verliefd werd. Maar kan Arjeta haar geheugen vertrouwen, of is er meer gebeurd dan ze zich herinnert?

Beer Vormwisselaar Miljardair: Vier Boek Alpha Roman Bundel AJ Tipton 2017-03-24 Beer miljardairs vechten voor hun ware liefde. Deze serie vol actie gaat over sterke mannen, vrouwenvol zelfvertrouwen, stomende liefdesscenes in een magische multidimensionale wereld die de zinnen prikkelt. Erfgenaam voor de Alpha: Orson loopt weg voor verplichtingen. Casey wil

alleen maar verbazingwekkend lekker eten koken. Als ze met elkaar in botsing komen is het effect eenvoudig heerlijk. Deze novelle bevat kookscenes waarbij u het water in de mond loopt, angstaanjagende gevechten tussen vormwisselaars en een liefde zo heet dat de spetters er van af vliegen. Mannen voor de Alpha: Cleo is een Alpha en CEO van haar eigen heel succesvol bedrijf. Titus en Conner hebben een boerderij dat een toevluchtsoord is voor supernatuurlijke wezens. Als Cleo op hun boerderij belandt vliegen de vonken echt in het rond. Deze spetterende novelle voor de volwassen lezers bevatten een letterlijke rol in het hooi, natte en hete gevechten tegen het vuur en een liefde, magisch tot de derde macht. Het domein van de Alpha: Sally heeft net ontdekt dat ze een heks is. Ben probeert de moord op zijn clan te wreken. Zijn die twee te veel afgeleid om te merken dat ze verliefd worden, op elkaar? Deze paranormale roman voor volwassenen gaat over sexy vormwisselaars, explosieve magie en een romance op de werkplek die zo heet is dat zelfs de koudste harten zullen smelten. Alpha's Kerstvlam: Dean is een brandweerman die geen geluk heeft. Donna is een briljante miljardair die probeert zichzelf te bewijzen. Hun avonturen op zoek naar de liefde gaat ook over moedige pixies, stomende strip-poker en een brandweer-romance die te heet is om aan te pakken. Het geheel speelt zich af in dezelfde wereld als de "The Elemental Viking" serie van AJ Tipton en bevat memorabele hoofdrolspelers, zoals Lola, de mysterieuze bovennatuurlijke bardame die meer weet dan ze ooit zal vertellen, Audrey, een heks met een tal

Het raadsel van de kaaspiramide Geronimo Stilton (Fictieve figuur) 2002

Negentig dagen Genevieve Lucinda Carrington 2012-08-22 Hij is een arrogante en geslaagde zakenman die alles krijgt wat hij wil. Wat hij nu wil is dat Genevieve aan zijn duistere verlangens toegeeft... negentig dagen lang. Een sensueel verhaal van liefde, obsessie en zelfontdekking. Voor de lezers van Speel met mij en Vijftig tinten grijs.

Fantasia III / druk 1 Geronimo Stilton 2008 De feeënkoninkin uit Fantasia is ontvoerd door de gemene heks Stega. Geronimo Stilton (ik-figuur) besluit te helpen. Hij beleeft daarbij veel spannende avonturen.

De apotheker van Auschwitz Dieter Schlesak 2017-04-11 *Een geweldig boek dat je treft als een vuist... Een onvergetelijk vlechtwerk van het Kwaad. - Claudio Magris De apotheker van Auschwitz is een van de meest authentieke, precieze en schokkende boeken die er ooit over de Holocaust zijn geschreven. Het is een zeer realistisch portret van het concentratiekamp Auschwitz, waar een Roemeense apotheker, dr. Victor Capesius, assistent van Mengele, een belangrijke rol speelde bij de selectie en vergassing van joden in doodsfabriek Birkenau. Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijk niets tegen joden had, stuurde hij velen van hen, onder wie een groot aantal bekenden uit zijn geboortestreek, koelbloedig de gaskamer in en verrijkte zich met hun bezittingen. Na de oorlog ontsnapte hij aan een doodsvonnis en hervatte hij zijn civiele bestaan.

De familie Duistermuis Geronimo Stilton (Fictieve figuur) 2004

Als een flonkering in de nacht Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Maart 1833, Mississippi. Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone, bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn. Lierin was drie jaar geleden verdronken in de woeste golven van de rivier de Mississippi. Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar ogen opent kan zij zich niets meer herinneren, niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt. Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar echtgenoot te zijn - bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke rechten op. Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om hun prooi.

Brieven aan Poseidon Cees Nooteboom 2012-10-04 In deze brieven van een groot auteur aan de zeegod Poseidon ontstaat een fascinerend weefwerk: een stervende walvis gaat een verband aan met het heelal, en de laatste grote tocht van Odysseus met Brigitte Bardot. Cees Nooteboom vertelt dit alles in zijn eigen magische taal. Is de onsterfelijke Poseidon eigenlijk wel geïnteresseerd in mensen? Volgt de heerser der zeeën ons doen en laten nog wel? Cees Nooteboom is daar nieuwsgierig naar: hij schrijft brieven aan de god met de drietand, aan wie hij elke herfst, als hij zijn zomereiland verlaat, toestemming vraagt het jaar erop terug te keren. In die brieven vertelt hij wat hem in het dagelijks leven treft, hoe hij denkt over goden en God, en geeft hij een nieuwe kijk op oude mythen. Zo vraagt hij zich bij een toevallige ontmoeting op het strand af of een kleine jongen de spiegel kan zijn waarin je eigen leeftijd verdwijnt. Het zal de planten in de mediterrane tuin van de schrijver een zorg zijn, zij leiden hun eigen leven: hibiscus en cactus zetten zich schrap als de radio de krachtige klanken uit Bayreuth door de lucht laat waaien. Cees Nooteboom beheerst virtuoos de kunst achter de kleine dingen de grote levensvragen te laten opflitsen. Zijn correspondentie met de zeegod is betoverend: ze zet speels en serieus, laconiek en poëtisch het vertelde in een helder en warm licht.

Rozengeur en zonneshijn Jill Mansell 2014-06-18 Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek. Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire badplaats St. Carys. Ze heeft besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer aandoen. Tot haar afgrijzen valt ze toch voor Josh Strachan, de nieuwe eigenaar van het chique hotel Mariscombe House. Waarom moet juist hij haar dan betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol rozengeur en zonneshijn! Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine 'Een ideaal vakantieboek!' - Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de chicklit.' - Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een zonnig humeur.' - Vriendin

Heel Egypte Abbas Chalaby 1970

Het is Kerstmis, Geronimo Geronimo Stilton 2005-07-01

De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.

Voor eeuwig in jouw armen Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Rusland 1620. In een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de eigenzinnige edelvrouwe uit handen van struikrovers te redden. Maar de lieftallige Synnovea belooft zijn moed met verraad: zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's charmes, loopt met open ogen in de val die

zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet. Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben. Maar tot Tyrone's grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot zijn wettige echtgenote te nemen. En Synnovea, gevangen in het vuur van ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos. Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de liefde van de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.

Zwanen schieten Hella S. Haasse 2012-08-06 Tijdens een treinreis in 1985 vanuit haar toenmalige woonplaats in Noord-Frankrijk naar Nederland ziet de schrijfster in het voorbijrijden een eenzame boogschutter in een Frans woud en later een aangeschoten zwaan in een weiland bij Leiden. Tussen hem en de dode zwaan bestond een verband, buiten de gewone orde der dingen. Precies zoals haar verbeelding op gang komt bij het verbinden van deze beelden, vormt haar familieverleden de opmaat voor een fictief verhaal. De zwanen, de raadselachtige gidsen, leiden ons van de autobiografische aantekeningen over twee dominerende grootmoeders en haar naar Australië geëmigreerde broer, naar het rijk van de verbeelding. Hella S. Haasse: `In Zwanen schieten wordt vrij veel onthuld over mezelf en mijn familie. Ik schrijf dat niet op omdat ik zo graag wil dat iedereen dat weet, maar om te laten zien welke kernelementen in mijn verbeeldingen altijd weer een rol spelen.