

# BITCOIN SUPERSTAR Spiega Cosa Sono Bitcoin E Le Criptovalute Come Guadagnarci In Concreto E Come Gestirne

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this BITCOIN SUPERSTAR Spiega Cosa Sono Bitcoin E Le Criptovalute Come Guadagnarci In Concreto E Come Gestirne by online. You might not require more get older to spend to go to the book commencement as competently as search for them. In some cases, you likewise do not discover the declaration BITCOIN SUPERSTAR Spiega Cosa Sono Bitcoin E Le Criptovalute Come Guadagnarci In Concreto E Come Gestirne that you are looking for. It will agreed squander the time.

However below, taking into consideration you visit this web page, it will be thus unquestionably easy to acquire as with ease as download guide BITCOIN SUPERSTAR Spiega Cosa Sono Bitcoin E Le Criptovalute Come Guadagnarci In Concreto E Come Gestirne

It will not understand many time as we tell before. You can reach it even though statute something else at home and even in your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of under as well as evaluation BITCOIN SUPERSTAR Spiega Cosa Sono Bitcoin E Le Criptovalute Come Guadagnarci In Concreto E Come Gestirne what you afterward to read!

Een onberispelijke man Jane Gardam 2017-03-23 Alles aan Edward

Feathers is vlekkeloos - zijn garderobe, zijn manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met een glansrijke carrière in Hongkong. Door en door een gentleman, die zijn bijnaam Old Filth - Failed In London, Try Hong Kong - geen eer aandoet. Maar zijn onberispelijkheid is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van Betty, zijn geliefde echtgenote, komen met de herinneringen ook de twijfels. Wat in hun huwelijk was genegenheid, wat respect en wat onvoorwaardelijke liefde? Wat hebben zij voor elkaar verborgen willen houden? Waarom heeft zij zijn collega en tegenpool Terence Veneering altijd verdedigd, of tenminste nooit een kwaad woord over hem gesproken? Edward heeft moeite het beeld van Betty helder te krijgen. Met Een onberispelijke man valt een grote auteur te ontdekken, een meester van de lichte toon en de zinderende sfeer. Niet voor niets noemt de Engelse pers haar in één adem met Katherine Mansfield en Jane Austen.

De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.

Dat wil ik hebben! Daniela Kulot 2009 Hondje Linda wil heel graag een boek hebben, maar haar moeder heeft er geen geld meer voor. Dan neemt Linda een domme beslissing. Prentenboek met kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

Fatale kus Lauren Henderson 2013-08-15 Scarlett Wakefield is zo'n meisje dat altijd pech lijkt aan te trekken. Wanneer ze tijdens een feestje zoent met Dan, de populairste jongen van school, valt hij dood neer. Nadat ze van de schrik is bekomen, komt ze erachter dat hij is vermoord. Maar door wie? En waarom? Om uit handen van de roddelpers te blijven, die maar niet uitgeschreven raakt over de 'fatale kus', wordt Scarlett naar de strenge kostschool van haar grootmoeder gestuurd. Daar weet niemand iets van haar geheim af, denkt ze. Tot ze anonieme briefjes ontvangt die een heel ander licht werpen op Dans plotselinge dood... 'Een verrassend leuke kruising tussen chicklit en detective: snel, spannend en mysterieus.' Mel Wallis de Vries Maak in dit eerste deel kennis met Scarlett! In deze reeks verschenen ook: Zoenen & leugens, Kus in de nacht en Doodskus. Ik ben de sterkste Christian Frascella 2011-05-23 Het meisje bleef een paar seconden naar me kijken. Ik vermoedde dat ze zou gaan

hulien. Ik had haast medelijden met haar, net als met alle mensen die het tegen me op durfden te nemen en zich daarmee oneindig belachelijk maakten. Toen trok ze langzaam haar plastic handschoenen uit. Ze keek naar de oude wijven. Ze kwam met trage passen achter de toonbank vandaan en ging voor me staan. Haar gezicht was volkomen uitdrukkingsloos. Het gebeurde in een flits; ze haalde uit en trof me totaal onvoorbereid. Ik voelde haar knokkels tegen mijn gezicht. Daarna kwam de pijn en met de pijn een soort zwaartekrachtgolf. Ik voelde mijn lijf wentelen als een stuk zachte klei op een pin 2 een mooie, volledige rotatie, mijn knieën knikten juist toen ik, aan het eind van de draai, opnieuw in haar boosaardige groene ogen keek. Daarna stortte ik met mijn volle gewicht boven op de stapel wit brood

Vraag jezelf vrij Byron Katie 2018-03-20 Byron Katie is de grondlegger van The Work, een methode om negatieve gedachten op te sporen en te onderzoeken. In Vraag jezelf vrij laat zij zien dat emoties zoals verdriet, boosheid en ontevredenheid worden veroorzaakt door het feit dat we onze negatieve gedachten geloven. Door jezelf vier belangrijke vragen te stellen leer je dat onze gedachten niet altijd ons leven hoeven te bepalen. Op die manier verliezen negatieve gedachten hun macht. Wanneer we accepteren dat onze gedachten niet de waarheid verkondigen, is het makkelijker om er afstand van te nemen. Pas dan kunnen we met mildheid kijken naar anderen en naar onszelf. Bevrijd je van destructieve en onware gedachten, stel je hoofd en hart open en word gelukkig. 'Katie slaat de spijker op zijn kop!' O, The Oprah Magazine 'Dit boek kan je helpen om jezelf veilig te voelen, ongeacht welke gedachten er bij je opkomen. En dat kunnen we allemaal wel gebruiken.' Elizabeth Gilbert, auteur van Eten, bidden, beminnen 'Het werk van Byron Katie is een zegen voor onze planeet.' Eckhart Tolle, auteur van 'De kracht van het Nu'

De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de

verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.

Pleidooi voor leven Denis Mukwege 2019-08-01 In 1998, tijdens de tweede Congolese oorlog, opende gynaecoloog Denis Mukwege een ziekenhuis waar hij vrouwen behandelt die het slachtoffer zijn van gewelddadige verkrachtingen. Congolese milities hebben verkrachting en genitale verminking tot oorlogswapens gemaakt: niet alleen worden de vrouwen kapotgemaakt, ook familieverbanden en sociale en economische structuren worden vernietigd. Mukwege stelt deze misdaden aan de kaak, maar de Congolese regering blijft ze ontkennen. In 2006 informeerde hij in een toespraak voor de Verenigde Naties de internationale gemeenschap. Mukwege heeft meerdere moordaanslagen overleefd en wordt voortdurend beveiligd. Hij strijdt onvermoeibaar aan de zijde van de vrouwen om een einde te maken aan deze onaanvaardbare wreedheden. Pleidooi voor leven is het verslag daarvan. Tegelijkertijd is het boek een autobiografie: Mukwege vertelt hoe uit zijn achtergrond verklaarbaar is dat dit zijn levenspad werd. Op 5 oktober 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Nadia Murad Basee.

Bikini James Patterson 2010-12-02 Op een van de paradijselijke stranden van Hawaii verdwijnt een prachtige jonge vrouw. Nog voor haar zwaar verminkte, levenloze lichaam wordt gevonden, raakt er nog een jonge vrouw vermist. Journalist Ben Hawkins wordt naar Hawaii gestuurd om verslag te doen van het onderzoek naar de sensationele moord. Hij raakt ongewild betrokken bij het dodelijke spel dat de moordenaar speelt en moet, om te overleven, een pact met de duivel sluiten. Patterson neemt de lezer mee op een huiveringwekkende jacht op de moordenaar, die voert van de stranden van Hawaii naar de besneeuwde Zwitserse Alpen en van de achterbuurten in Los Angeles naar de Amsterdamse grachten. Volmaakte rust Amos Oz 1987 In een Israëliische kibboets ontstaan aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog persoonlijke spanningen.

Dochters van de bruid Susan Mallery 2017-07-18 Courtney, het buitenbeentje Courtney staat bekend als brokkenpiloot. Maar ze mag dan minder georganiseerd zijn dan haar twee zussen, er is één ding waar ze heel goed in is: geheimen bewaren - zoals haar affaire met een sexy producer! Bij het plannen van haar moeders bruiloft komt

alles aan het licht, en dat valt niet in goede aarde bij haar familie... Sienna, de vrije ziel Wanneer Sienna's vriend haar een aanzoek doet - nota bene op het verlovingsfeest van haar moeder! - is ze compleet verrast. Ze heeft al twee verbroken verlovingsfeesten op haar conto staan. Moet ze 'ja' zeggen, terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet zo zeker van is? Rachel, de cynicus Rachel dacht dat liefde voor altijd was... tot het moment van haar scheiding. Terwijl de trouwdag van haar moeder dichterbij komt en haar ex haar smeekt om een tweede kans, dringt een ongemakkelijk besef zich aan haar op. Was het misschien ietsepietsie voorbarig om Greg zo resoluut de rug toe te keren?

Wat nooit gebeurt Anne Holt 2010-06-24 Inspecteur Yngvar Stubø en profiler Inger Johanne Vik hebben net samen hun eerste kind gekregen, wanneer twee gruwelijke moorden worden gepleegd. De slachtoffers zijn bekende Noren die na de moord op symbolische wijze zijn verminkt, en alles wijst erop dat dit het werk is van een seriemoordenaar. Stubø geeft zijn ouderschapsverlof op om het onderzoek te leiden, maar nadat er nog meer moorden worden gepleegd kan ook Vik zich, ondanks haar postnatale depressie, niet langer afzijdig houden. Het patroon dat zij in de moorden ontdekt leidt echter tot een angstaanjagende conclusie: het volgende slachtoffer kan niemand anders zijn dan haar partner Stubø. Wat nooit gebeurt is een ongeëvenaard spannende thriller waarmee Anne Holt voorgoed bewijst dat ze tot de absolute top van de internationale misdaadliteratuur behoort.

Het laatste orakel James Rollins 2010-10-04 In het vijfde deel in de Sigma Force-reeks van James Rollins wil een terroristische groep een nieuwe wereldprofeet creëren. Lukt het Sigma hen te stoppen voordat het te laat is? In Het laatste orakel, het vijfde deel van de Sigma Force-avonturenrillerreeks, beantwoordt bestsellerauteur James Rollins de vraag: wat als de volgende Boeddha, Mohammed of Jezus met bio-engineering tot leven gewekt zou kunnen worden? Een denktank van wetenschappers, opgericht tijdens de Koude Oorlog, heeft een manier ontdekt om de talenten van autistische wonderkinderen nog veel verder te ontwikkelen. Voordat de procedure wetenschappelijk is getest, gaat een klein groepje fanatiekelingen in het geheim experimenteren met de talentvolste

kinderen. Hun doel: het creëren van een nieuwe wereldprofeet die vrede kan brengen, maar dan wel op hun voorwaarden. De biomanipulaties hebben afschuwelijke, onvoorziene gevolgen. Sigma's commandant Grayson Pierce moet in een race tegen de klok een mysterie ontrafelen dat is geworteld in de oudheid, bij het orakel van Delphi. Maar kan het verleden de toekomst redden? James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.

In de maneschijn M.J. Arlidge 2018-11-06 Deel 8 in de Helen Grace-serie. 'Doet niet onder voor Karin Slaughter... De plot zit prima in elkaar, tot en met de ontknoping.' Trouw 'Arlidge voert ons met gevoel voor psychologie en vaart door dit stevig geplotte verhaal dat een knetterende verrassing in petto heeft.' Vrij Nederland Er waart iets dodelijks rond in het bos. Eerst moesten de wilde paarden eraan geloven. Nu zijn het onschuldige mannen en vrouwen die worden vermoord door een gedaante zonder gezicht. Verdwaald in het donker proberen ze te vluchten, zich te verstoppen. Wanhopig roepen ze om hulp. Maar er is niemand die ze kan horen... Helen Grace ziet zich geconfronteerd met een nieuwe nachtmerrie. De slachtoffers hangen met pijlen doorboord aan de statige oude eiken in het bos. Waarom worden hulpeloze -vakantiegangers opgejaagd tijdens het campingseizoen? Wat hebben de moorden te betekenen? Is dit soms het werk van een psychopaat? Of is het een teken van een occulte samenzwering en worden de slachtoffers geofferd aan het bos zelf? Helen moet zich in het duister wagen om de waarheid achter deze wel heel macabere zaak te achterhalen. De pers over de boeken van M.J. Arlidge 'Goed uitgewerkt.' de Volkskrant 'De manier waarop Arlidge ogenschijnlijk eerst moeiteloos verhaaltechnische problemen creëert en ze vervolgens even makkelijk weer oplost, verradt een lenige, creatieve geest.' Het Parool

Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april

1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan

Snel geld Jens Lapidus 2010-06-24 Scandinavische Thrillers op Facebook Interview crimezone.nl Video-interview

De smaak van appelpitten Katharina Hagen 2010 Als een vrouw teruggaat naar het familiehuis op het Noord-Duitse platteland dat ze van haar grootmoeder heeft geërfd, komen veel herinneringen los. Het tijdperk van cryptovaluta Michael Casey 2015-07-04 Bitcoin en andere op computertechniek gebaseerde valuta kunnen een revolutie in onze maatschappij veroorzaken. Zijn ze de oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen burger en bank? Kunnen ze een motor worden voor de welvaart van derdewereldlanden? Zijn ze de nieuwste criminele handelsroute? Of iets heel anders? Wall Street Journal-journalisten Paul Vigna en Michael J. Casey leggen het fenomeen

cryptovaluta bloot: hoe is het ontstaan, hoe werkt het en welke rol gaat het spelen in onze samenleving? Veel is nog onzeker, maar in elk geval staan we op de drempel van een nieuw economisch tijdperk; een tijdperk waarin het traditionele financiële en sociale stelsel opnieuw wordt uitgevonden.

De wereld zonder kinderen Philippe Claudel 2012-12-06 Kinderen van tegenwoordig laten zich niet zomaar iets wijsmaken, al zijn ze soms bang, naïef of nieuwsgierig. In deze bundel vol originele, grappige verhalen voert Philippe Claudel allerlei personages op: een klunzige fee, een huishoudster die je zorgen opruimt, Raymond de nachtmerriejager, Zazie de geluksvaccinuitvindster, de ongelukkige boekenwurm Lucas en vele anderen. Heel vernuftig en subtiel weet Claudel zware onderwerpen en taboes aan te snijden, ze horen immers net zo bij het leven als de kleine, persoonlijke angsten en complexen die je moet overwinnen om volwassen te worden. Deze ontroerende, poëtische verhalen-bundel is bovenal een eye-opener voor volwassenen. Wees gewaarschuwd: vergeet niet hoe fijn het was om kind te zijn!

Jeff in Venetië, de dood in Varanasi Geoff Dyer 2014-10-22 Jeff Atman, een gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van de Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique feestjes naar binnen te kunnen kletsen, en veel te veel bellini's te drinken. Hij had niet verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte verblijf in de stad volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere opdracht. Een journalist bevindt zich op de oever van de Ganges in Varanasi. Te midden van de mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de belangrijkste pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een transformatie van een heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi is een volstrekt uniek en verrassend tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee komt hij dicht in de buurt van typische Thomas Mann-thema's zoals verlangen naar schoonheid en een verloren jeugd, maar met een geheel eigen intelligente, scherpe en geestige stijl die deze roman uitzonderlijke brille geven.

Sonderkommando Auschwitz Shlomo Venezia 2008

De atlantis - profetie / druk 1 Thomas Greanias 2008-08 Conrad Yeats, de enige astro-archeoloog ter wereld, ontdekt op de grafsteen



van zijn vader symbolen en aanwijzingen die hem zouden leiden naar het best bewaarde geheim sinds het ontstaan van de Verenigde Staten.

Adobe Photoshop CS4 + CD Adobe Creative Team 2009

Taal der engelen James Rollins 2014-09-09 In dit vierde deel van James Rollins' Sigma Force-reeks moet Grayson Pierce een mysterie oplossen dat in de genetische code van de mens ligt, voordat de mensheid eraan ten onder gaat. In Taal der engelen, het vierde deel van de Sigma Force-avonturenrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins, gaat een Sigma-team naar het afgelegen Christmaseiland. De bewoners van het eiland zijn ziek, na besmetting met een zeevirus dat eerder de visstand decimeerde. Als het Sigma Team is gearriveerd, worden de bewoners geëvacueerd met een door de WHO gecharterd cruiseschip. Het Gilde, de terreurorganisatie die het levensgevaarlijke virus heeft gevonden door gecodeerde teksten van Marco Polo te bestuderen, wil het schip met de voltallige eilandbevolking kapen om het virus te isoleren en als biologisch wapen te gebruiken. Grayson Pierce moet de code – de taal der engelen – zien te kraken om het virus een halt toe te kunnen roepen. De tijd dringt: een epidemie zal wereldwijde gevolgen hebben...

James Rollins is een internationale bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan 40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen ruim 120.000 exemplaren verkocht.

Het front Patricia Cornwell 2021-12-09 In dit ijzingwekkend spannende tweede deel uit Patricia Cornwells Winston Garano-serie probeert Garano een moordzaak op te lossen waarin dubbel spel wordt gespeeld door zijn baas Lamont. In Het front, het tweede deel in de thrillerserie over rechercheur Winston Garano van internationaal bestsellerauteur Patricia Cornwell, wordt Garano door zijn ambitieuze baas Monique Lamont opgezadeld met een hopeloze cold case. Lamont hoopt met het oplossen van deze oude zaak een grote carrièrestap te kunnen maken. Winston heropent de cold case en wordt al snel achterdochtig. Hij vermoedt dat er dubbel spel wordt gespeeld: op elke plaats waar hij tijdens dit onderzoek terechtkomt, lijkt de waarheid zich niet te willen tonen. Wat hij niet weet, is dat zijn

baas er ook bij betrokken is... Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thriller serie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger. 'Cornwell maakt CSI en Cold Case compleet overbodig.' Veronica Magazine

De jongen die met sneeuw in zijn bed sliep Henning Mankell 2009  
Joel (13) woont met zijn vader in het noorden van Zweden. Hij wil zo snel mogelijk volwassen worden. Een van zijn voornemens is dan ook om een naakte vrouw te zien. Vanaf ca. 12 jaar.

Een heel ander verhaal Håkan Nesser 2012-08-27 Het tweede deel van de Barbarotti-reeks Tijdens een vakantie in Frankrijk vindt er een bijzondere ontmoeting plaats tussen zes Zweedse toeristen. De onderlinge relaties komen onder druk te staan en de situatie wordt zelfs gevaarlijk. Van de vakantie blijft uiteindelijk niet veel meer over dan herinneringen, een enkele groepsfoto en een anoniem dagboek. Vijf jaar later wordt een van de zes toeristen vermoord. En niet lang daarna nog een. Barbarotti wordt meegesleurd in een kat-en-muisspel: hij begint brieven te ontvangen met de namen van de slachtoffers nog vóór ze vermoord zijn. Håkan Nesser (Zweden, 1950) is een van de meest succesvolle Zweedse misdaadschrijvers. Hij werd vooral bekend door de reeks met commissaris Van Veeteren, waarmee hij verschillende malen in de prijzen viel. Naast de Van Veeteren-reeks verschenen bij De Geus o.a. De zomer van Kim Novak en De stilte na Sarah. Het werk van Håkan Nesser is verflmd in Zweden en wordt in meer dan 15 landen uitgegeven. Een heel ander verhaal is het vervolg op De man zonder hond en het tweede deel in een reeks van vier.

Het Baader Meinhof Complex S. Aust 2009-09-15 Dit boek is geen akte van beschuldiging en geen pleidooi van een verdediger. Het is ook geen oordeel, noch in juridisch noch in historisch opzicht. Het is het verhaal van de Rote Armee Fraktion (of Baader-Meinhofgroep, volgens de Duitse media), die haar wortels heeft in de studentenprotesten in de jaren zestig. De officiële aftrap kent twee momenten: een algemene, met het doodschieten van student Benno Ohnesorg door de politie tijdens een demonstratie tegen de sjah van Perzië in juni 1967 en een specifieke, met de bevrijding van Andreas

Baader in mei 1970, die toen gevangen zat in verband met de brandstichting in een warenhuis, als protest tegen de Vietnamoorlog. De oorlog van zes tegen zes miljoen (Heinrich Böll) leidde tot een ongekende mobilisatie van de Duitse overheid en haar veiligheidsdiensten, uitmondend in de Duitse herfst, waarin het geweld van de RAF haar hoogste (of diepte-) punt bereikte met de kidnapping van Hanns Martin Schleyer, en de kaping door Palestijnen van een Lufthansavliegtuig, beiden uitgevoerd om gevangen raffen vrij te krijgen. Nadat de kopstukken van de RAF vernamen dat Duitse speciale eenheden het vliegtuig in Mogadishu bestormd hadden en de kapers waren doodgeschoten, pleegden Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan-Carl Raspe volgens de Duitse overheid zelfmoord, hetgeen door velen nog altijd betwijfeld wordt. Het Baader Meinhof Complex vertelt op aantrekkelijke wijze gepresenteerd, in korte en levendig geschreven hoofdstukken het fascinerende verhaal van een groep jonge mensen die uit verontwaardiging over de steun van het Westen jegens de oorlog in Vietnam, het uitblijven van denazificatie in Duitsland en de onrechtvaardigheden van de kapitalistische maatschappij tot geweld overgingen en met bommen, kidnapping en moord de strijd aanboden tegen de Duitse staat. Het standaardwerk over de Rote Armee Fraktion Het interessante van het boek van Aust is dat het politiseert; dat het de RAF in het politieke en maatschappelijke Umfeld van destijds plaatst. Inderdaad een complexe tijd, net na de benepen jaren vijftig, met sluimerende hervormingen en op de achtergrond dat vreselijke en onverwerkte verleden van de Tweede Wereldoorlog Joost van der Vaart, nrc Next